

MEI INOAR

SUWÂLD



DOCENT - HUISBEZOEKEN

Na alle prachtverhalen van Tjeerd als agent ga ik wat ...
Lees het op pagina 7 - 9

NIJE YNWENNERS

Aan de Mostermûne 11 wonen sinds het dorpsfeest ...
Lees het op pagina 10 - 12

JUBILEUMDAG

Op 14 september was het feest in Suawoude. ...
Lees het op pagina 13

UITWISSELING

Vrijdagochtend 27 september 11 uur vertrekken ...
Lees het op pagina 14 - 16



Foto genomen door: Celia Spijkstra

De doarpskrante fan Suwâld

Overkomt het jou ook vaak?

Hoe vaak lopen of rijden we langs een huis, een paadje, een bord of een ander opvallend aspect zonder het echt op te merken of te zien. Met deze fotoquiz testen we jullie opmerkzaamheid.

De volgende maanden komen er elke keer enkele foto's in het krantje, die ergens in het dorp zijn gemaakt. Weet je waar het is, stuur dan je antwoord naar het mailadres van het dorpskrantje: dorpskrantsuwald@live.nl
Omschrijf zo goed mogelijk waar het is, ook al weet je het niet helemaal, niet geschoten is altijd mis. In het eerstvolgende krantje komt de uitslag.

Doe mee, laat zien wat jij allemaal ziet in ons prachtige dorp! En win aan het eind van de fotoreeks een mooie prijs!

Annemieke Everaarts



1. Wat ziet u op deze foto?



2. Waar staan deze mooie geraniums?



3. Welk gebouwtje staat er op de foto?

4. Waar staat deze mooie oude pomp?



Colofon

REDACTIE

Wilma Bouma
Harry van der Meulen
Annemieke Everaarts
Piet Gosse Hoekstra
Sanne van der Meulen

KOPIJ

Kopij kunt u mailen naar dorpskrantsuwald@live.nl graag aanleveren in Word bestand. Gestuurde foto's scherp aanleveren.

Voor het volgende nummer de kopij graag inleveren voor: **4 november 2024**.

Als u niet wilt dat uw kopij op de dorpswebsite wordt geplaatst, dan kunt u dit aangeven.

VERANTWOORDING

De redactie is niet aansprakelijk voor de inhoud van de toegezonden en gepubliceerde kopij. Zij houdt zich bovendien het recht voor om deze aan te passen of plaatsing te weigeren. Hierover wordt niet gecorrespondeerd.

Anonieme stukken worden niet geaccepteerd.

De Mei Inoar wordt gestuurd naar de Leeuwarder Courant, het Friesch Dagblad en gedrukt naar de gemeente Tytsjerksteradiel en de wijkagente.

De Mei Inoar wordt ook online geplaatst op: <https://doarpsuwald.nl>

ADVERTENTIEBELEID

In de Mei Inoar kunnen advertenties geplaatst worden. De vergoeding van advertenties is vastgesteld op €25,- per halve pagina voor 1 keer per jaar.

- Vaste sponsors, die buiten 1x per 3 jaar door ons gevraagd worden hun bedrijf te promoten, maar toch een extra advertentie willen plaatsen, vragen we een vergoeding per halve of hele pagina in de dorpskrant.
- Hobbymatige advertenties worden geplaatst, mits wordt voldaan aan de vooraf vastgestelde vergoeding.
- Maatschappelijk kritische onderwerpen worden niet geplaatst en daarom heeft insturen niet veel zin.

Er worden geen kosten berekend als het om een gratis dienst, product of goed doel gaat.

De redactie van de Mei Inoar mag advertenties weigeren en daarnaast zijn wij vrij om het advertentiebeleid aan te passen.

Contactpersonen

Dorpsbelangen Paul Möhlmann en Erika Comello
dorpsbelangsuwald@gmail.com

Mei Inoar Wilma Bouma (06-10611622)
dorpskrantsuwald@live.nl

Oranjevereniging
oranjeverenigingsuwald@gmail.com

Website doarpsuwald.nl Sanne van der Meulen
sanne525@msn.com

Suderfinne (activiteiten) Saskia Tuinstra (06-51900609)
saskiatuinstra@chello.nl

Suderfinne (feesten) Roelfineke Schievink (06-37327921)
schievinkjes@kpnmail.nl

Suderfinne (begravenissen) Henny Schievink (06-48574837)

It Pypke Lisanne van der Haag (06-57785031)
itpypke@gmail.com - instagram@itpypke - facebook/ItPypke

Speelt Wel Oepke Prins
speelt-wel@outlook.com

Kom Mar Op Jan Visser
kommaroptoaniel@gmail.com

Pypkesjongers Pier Boonstra (06-51104173)
p.boonstra15@kpnplanet.nl

Voetbal- en volleybalvereniging Christiaan Hofstra (06-222422569)
christiaanh74@gmail.com

Schaak- en damclub Rintje Schievink (06-18805974)

Bridgeclub Hans van Woerden
hrvanwoerden@gmail.com

Biljartclub Auke Cnossen
auke.wikje@knid.nl

Winterwille Jelte Bosma (06-11410472)

Havenmeester Leendert van der Heide (06-57624840)

Pont Jan van der Wal (06-12238522) info@zonnepont.nl

Jan Jochums Visser stichting Henny Schievink (06-48574837)

Bode Memento Mori Tjitske Hoekstra-Bakker (432504, 06-40606612)

Wijkagent Fenneke Terwindt (0900-8844)

Voorwoord

Verwachtingen

Sinds twee jaar ben ik onderdeel van een popkoor. Samen met een aantal dames oefenen we elke vrijdagavond. Dit ging tot de zomervakantie onder de bezielende leiding van een zeer bevlogen en goede dirigent/docent. Maar omdat zij een andere baan aangeboden kreeg, werd er een nieuwe dirigent gezocht. Al vrij snel werd deze gevonden. Dan probeer je blanco en zonder oordeel met haar te beginnen. En dat valt nog niet mee. Zeker wanneer het nieuwe in alles afwijkt van het bekende. Aan ons de taak om niet teveel verwachtingen te hebben en de nieuwe docent een kans te geven. Ik verwacht dat dat wel goed gaat komen.

Maar wat verwachten jullie eigenlijk van de dorpskrant.. Voldoet deze aan jullie verwachtingen of mist er hier en daar nog wat. Of staat er teveel in. Dit horen we graag. Deel je verwachtingen met ons en wie weet kunnen we er wat mee. Voor nu veel leesplezier.

Wilma Bouma

Bedankt, Tjeerd!

Tjeerd, onze correspondent van het Zuiderend had aangegeven te willen stoppen met zijn verhalen, wanneer hij 75 zou worden. Inmiddels heeft hij deze leeftijd bereikt. Met een kaartje bedankten we hem hiervoor! Alsnog van harte en veel plezier met wat je nu gaat doen. En Tjeerd, mocht je nog eens een verhaal weten, voel je vrij om deze in te sturen.

Redactie Mei Inoar



Docent - Huisbezoeken

Na alle prachtverhalen van Tjeerd als agent ga ik wat herinneringen opschrijven van mij als docent.

Jarenlang heb ik gewerkt als docent op een groene VMBO/MBO, voorheen de lagere en middelbare landbouwschool. Om het voor mezelf boeiend te houden gaf ik elke paar jaar een ander vak. Als jezelf het agrarisch onderwijs hebt gevolgd, ben je bevoegd voor alle exacte vakken en de praktijkvakken. Ik was jarenlang mentor van de eerste klassertjes en dan met name van het laagste niveau. Hier kon ik de meeste voldoening uit halen om alles uit de kinderen te halen wat erin zat. Sommige kinderen begonnen met een 1 - 0 achterstand, dat bleek vooral uit de ouderbezoekjes. Alle nieuwe leerlingen werden door hun mentor bezocht en omdat ik eerste klassen had betekende dat zo'n 20 huisbezoeken per jaar. Tijdens een huisbezoek en een gesprek met de ouders krijg je een heel goed beeld van het kind. De verschillen waren erg schrijnend, maar de huisbezoeken leverde ook prachtige verhalen op.

Vele kinderen wilden natuurlijk van alles vertellen. Kijk juf, dit is onze hond, dit is onze kat, en dit is onze oma. En toen zat ik ineens met 3 urnen op schoot.

Nooit zal ik vergeten dat ik aan een dichte deur kwam bij een tweeling. Ik stond op het punt om te vertrekken en daar komt het hele gezin aan met de auto. 'Mevrouw, u wilt niet geloven waar wij geweest zijn. Kijk, en daarbij trok ze haar trui omhoog, ik heb een navelpiercing. Het zusje stak haar tong uit om de tongpiercing te laten zien. En mevrouw wil niet weten waar mijn vader en moeder hun piercing hebben. Nee, dat wilde ik inderdaad niet weten.....'.

Of het gezin waarbij de jongens voor de televisie zaten, het kleine zusje de afwas deed en de ouders in bed lagen lawaai te maken. Na herhaaldelijke keren roepen kwamen de ouders beneden met rode koontjes en verfromfaaide kleren, wat die nou boven gedaan hadden.....

De meeste gezinnen waren heel liefdevol, maar soms kwam je ergens waar je het kind zo onder de arm mee zou willen nemen om bij een ander gezin door de brievenbus te schuiven. Vooral als ik de herfstvakantie vol plande met 5 huisbezoeken per dag dan kwamen de verschillen extra binnen.

Tijdens het voorstellingsrondje in de klas vertelde een kind dat ze 40 honden hadden en 50 katten. Het precieze aantal weet ik niet meer, maar buitensporig veel. Ik dacht eigenlijk dat het kind overdreef. Omdat dit kind de helft van de tijd niet op school was en er erg onverzorgd uitzag, ging ik vol zorg op huisbezoek. Het was ongelooflijk maar alle wanden in het rijtjeshuis stonden vol metalen rekken tot het plafond aan toe en in elk hok een hond of kat met een aantal

jongen. Dit gezin leefde in een kennel. Ik stond nog in de hal toen de tirade al begon over hoe slecht onze school was voor hun kind. Toen ik vertelde dat we ons zorgen maakten toen werden ze ongelooflijk kwaad. Ik voelde me niet veilig en ben maar gauw vertrokken. Jeugdzorg en de leerplichtambtenaar werd ingeschakeld en binnen no time was het gezin spoorloos verdwenen. Dit soort gezinnen zwerven van huis naar huis en van school naar school om maar buiten de zorgverlening te blijven.

Ook zal ik nooit vergeten dat ik gebeld werd door de politie die zich zorgen maakte over twee leerlingen van mij (15 jaar) die met een bekende loverboy (boven de 50 jaar) waren gesignaleerd. Ik belde direct de ouders. Ouder 1 was enorm blij dat ik belde, ze wisten van niks, ze zouden direct het contact verbreken. Ouder 2 gaf aan dat ze hiervoor toestemming gegeven hadden, omdat ze anders bang waren dat de dochter weg zou lopen. Dit gaf een enorme discussie binnen school, want wat moesten we hiermee. Het gebeurde dat het meisje op maandags lag te slapen in de klas, omdat ze het weekend in Parijs was geweest met haar vriend. Haar kleding werd steeds opzichtiger en we maakten ons grote zorgen. Na overleg met ons zorgteam heb ik toen jeugdzorg ingeschakeld en het meisje is zonder toestemming van de ouders uit huis gehaald en in een geheime beveiligde opvang geplaatst. Toen was ik de gebeten hond en de ouders kwamen meermalen op school om verhaal te halen. Gelukkig stond de directie als een muur om me heen en kwamen ze niet verder dan de directeur. Het meisje zat in een examenklas en een jaar lang heb ik haar op afstand begeleid door haar examens heen. Het jaar erop kwam ze weer op school, nu op ons MBO. Ze was enorm blij en ook de ouders waren achteraf blij met onze acties, gelukkig maar.

Ik moet nog lachen als ik denk dat ik 10 minuten heb gestaan in een voortuin vlak voor een enorme hond. Het was donker en toen ik eindelijk voldoende moed had verzameld liep ik verder om te ontdekken dat het om een kleine zwarte pony ging die voor de deur stond.

Het vak als docent is echt heel boeiend, je beleeft alles met de kinderen mee. Alle geboortes van broertjes en zusjes, overleden grootouders maar helaas ook ouders die overlijden en zelfs kinderen uit de klas die sterven. Op mijn eerste school in Nijmegen zijn er 2 leerlingen overleden. Leerling 1 had landbouwgif ingenomen en ik was de docent landbouwtechniek. De politie kwam op school vragen waar het landbouwgif was opgeslagen en wie de sleutel had. Hoe dramatisch ook, we waren blij dat de school geen blaam trof. De leerling had het thuis uit de schuur gepakt. Een andere leerling kwam om in het verkeer.

Om dan de klas in te gaan om te vertellen dat een klasgenootje tussen de middag is omgekomen is erg zwaar. Samen met de hele school gingen we naar de uitvaart, alle kinderen in een rij, alle kinderen die bloemen legden, het gaf de ouders maar ook ons veel steun. Nu kan ik haar naam wel noemen Katinka, het is meer dan 30 jaar geleden, maar haar naam vergeet ik nooit.

Zo kan ik wel een heel boek vol schrijven, want ik heb heel veel huisbezoeken gedaan. Meestal 's avonds zoeken in het donker, kleine dorpjes, achteraf gelegen huizen en boerderijen, blaffende honden. Het was echt heel bijzonder om te doen en de rest van het jaar had ik er veel baat bij dat ik de thuissituatie van de kinderen kende. Er is nu een groot tekort aan docenten, onbegrijpelijk, want het is een prachtberoep.

Heleen Andringa

Bericht van Dorpsbelangen Suwâld

Beste Suwaldsters,

Op de algemene ledenvergadering van Dorpsbelangen Suwâld van 24 april 2024 hebben de leden ingestemd met de contributieverhoging naar € 20,= per jaar.

Hiermee kan Dorpsbelangen belangrijke activiteiten voor ons dorp, zoals Sinterklaas en de Kerstmarkt ondersteunen, naast de jaarlijkse ondersteuning aan Mei Inoar en het onderhoud van onze AED's.

De contributie voor 2025 zal begin november geïnt worden.

Met vriendelijke groet,

Mels Hoogendoorn

Penningmeester van Dorpsbelangen Suwâld

Nije ynwenners fan Suwâld

Kun je je in het kort voorstellen?

Aan de Mostermûne 11 wonen sinds het dorpsfeest Marcel en Sandra. Inmiddels is Sandra al vrijwilliger bij de pont en hadden ze het dorpsfeest graag mee willen maken, maar door de verhuizing lukte dat niet. Ze zijn de volgende keer zeker van de partij. Marcel de Vries is 50 jaar en is een geboren en getogen Leeuwarder en Sandra haar roots liggen in Limburg. Wat je goed kunt horen aan het prachtige Limburgse accent. Marcel werkt bij de politie. Heeft eerst bij de vreemdelingenpolitie gewerkt, daarna een aantal jaren op straat, maar werkt na een burn-out toch weer bij de vreemdelingenpolitie. Sandra is 41 jaar en is belastingadviseur. Haar passie ligt bij de agrarische sector. Om boeren en hun opvolgers en eventueel andere familieleden te helpen bij bedrijfsovername. Beide hebben ze heel veel plezier in hun werk. Ze hebben elkaar leren kennen via Lexa. Sandra had al wat bijzondere types voorbij zien komen, waar ze niet echt blij van werd. Toen Marcel voorbijkwam, liet ze dit eerst een week gaan, maar heeft hem toch een kans gegeven. Na de eerste date zijn ze niet meer zonder elkaar geweest. Sandra kwam bij Marcel wonen in Leeuwarden, maar daar kon Sandra niet wennen. Ze houdt meer van het platteland. Op 10-10-23 zijn ze getrouwd. In Leeuwarden, in de Oldehove. Klein, maar zeer romantisch. Al was de aankomst hiervan wat minder romantisch. Marcel en Sandra werden door een collega van Marcel in de politieauto naar de Oldehove gebracht. Toen omstanders zich afvroegen wat er aan de hand was, zei de collega dat hij beide na de plechtigheid weer netjes terug zou brengen naar de P.I. Hilarisch. Marcel heeft een zoon van 26, en is inmiddels opa. Sandra en Marcel hebben Jack, hun hond wat Sandra haar kindje is. Hij gaat mee op vakantie de bergen in en ondanks zijn negen jaar een echte berggeit.

Wat hopen je in Suwâld te vinden?



Rust. En dat hebben we al gevonden. Maar ook de gemeenschapszin. Er voor elkaar zijn, dingen voor elkaar doen. Dat er verbinding is met elkaar. In de stad ken je de burens niet. Hier groet iedereen elkaar. Daarom vond Sandra het ook leuk om als vrijwilliger bij de pont te helpen. En de toekomst zal leren wat er verder nog op hun pad komt.

Wat missen je in Suwâld?

Het viel Sandra op dat er nergens een prullenbak is, om de hondenpoep in op te ruimen. Dus dacht Sandra, ik zet de vraag uit bij de gemeente, of dit misschien mogelijk is. Het antwoord terug, was niet wat ze verwachtte. I.v.m. bezuinigingen kwamen deze er niet. Maar het verhaal erna was niet echt een welkom voor nieuwe inwoners van Tytsjerksteradiel. Er werd een artikel meegestuurd over het wel moeten opruimen, anders volgen er boetes en ze gingen zo nu en dan ook handhaven. Dus de hondenpoep opruimen moest ze zeker wel doen. WELKOM!!

Maar naast de prullenbak missen ze niets.

Heb je ook hobby's?

Sandra vraagt meteen of ik even tijd heb, want hobby's heeft ze zeker. Hiken in de bergen en dan best wel moeilijke trails. Bergsport. Ze willen nog een cursus doen om je te moeten zekeren.

Sandra heeft een paard. Ze doet dan clickertraining, met positieve bekrachtiging en ook om dit over te brengen op anderen. Daarnaast bekapt ze zelf de hoeven van haar paard. Haar hart ligt wel bij dieren.

Beide zijn ze gek op voetbal, Marcel is een Cambuur-fan en Sandra bij MVV. Deze twee clubs zitten bij elkaar in de competitie. Dus als ze tegen elkaar moeten, zijn ze even geen vrienden.... Ze vinden het fijn om naar wedstrijden van Borussia Mönchengladbach in de Bundesliga te gaan.

Marcel is tijdens zijn burn-out begonnen met een opleiding genealogie dus stambomen maken. En dan niet alleen de stamboom. Het mooiste vindt hij om de verhalen achter de mensen uit te zoeken en deze te verwerken in een stamboomboek. Iedereen heeft interessante verhalen in de familie. Hierbij verzamelt Marcel boeken met verhalen over de gebeurtenissen en/of personen. Zeer interessant, maar ook tijdrovend. Mocht je geïnteresseerd zijn om je familieverleden uit te laten zoeken, kom dan maar op de lijn. Marcel is erg geïnteresseerd in de tweede wereldoorlog en verzamelt hier van alles over, vooral boeken.

Als er nog tijd is, vinden ze het leuk om leuke dingen te doen zoals concerten en stedentrips.

Zijn er leuke weetjes?

-
- Ze zijn beide Coldplay fans.
 - Marcel wilde nooit trouwen, maar tijdens een vakantie in Oostenrijk beseftte hij wat Sandra voor hem had betekend, ook tijdens moeilijke tijd van de burn-out, en wat voor bijzondere relatie ze hadden. Toen vertelde hij dat hij wel wilde trouwen en heeft hij haar daar gevraagd. Dit aanzoek heeft hij later in Leeuwarden nog overnieuw gedaan op een bijzondere plek in de stad.

Marcel en Sandra, Bedankt voor dit gezellige interview, Er staat maar een klein gedeelte in van wat we allemaal besproken hebben, anders werd dit interview veel te lang. En jullie zullen ze vast op welke manier dan ook tegenkomen in Suwâld. Heel veel woonplezier.

Wilma Bouma

Nierstichting

Ongeveer 1 op de 10 mensen in Nederland heeft chronische nierschade, zo'n 1,8 miljoen. En dit aantal neemt toe. Nierschade is verraderlijk, want vaak merk je het pas als het te laat is. Het is onomkeerbaar en kan zelfs leiden tot vervroegd overlijden. Als we nu niets doen, is nierschade straks wereldwijd doodsoorzaak nummer 5. Nieren zijn van levensbelang. Ze zijn onmisbaar voor een gezond en fit leven. Daarom strijdt de Nierstichting voor gezonde nieren voor iedereen.

De opbrengst van de collecte was dit jaar € 427,47 (waarvan € 52,00 via QR-code.)

Alle gulle gevers en de collectanten worden hartelijk bedankt !

Heeft u de collectant gemist?

U kunt nog een overboeking doen naar: NL92 RABO 0383 5425 10

Groetnis, Gerda Hylkema



NIERSTICHTING

Je nieren zijn je leven.

Jubileumdag 50 jaar SV Suawoude

Op 14 september was het feest in Suawoude. SV Suawoude bestaat dit jaar namelijk 50 jaar. Iets wat we wilden vieren met een speciale jubileumdag. Hoewel het de hele week regende, scheen de zon volop tijdens de jubileumdag. Met verschillende leuke spelletjes, een jubileumwedstijd, livemuziek en heerlijk eten hebben we er een feest voor jong en oud van gemaakt.

De jubileumwedstrijd tussen het huidige team van SV Suawoude en een oud team van SV Suawoude was voor veel bezoekers erg genieten. Hoewel het huidige team overtuigend won, was het bijzonder om een aantal legendes nog eens te zien schitteren in het geel-zwart van SV Suawoude.

Ook spannend was natuurlijk de trekking van het kofferspel. Al ruim voor de jubileumdag waren alle koffers uitverkocht. De gelukkige winnaar van het kofferspel bleek uiteindelijk Symen Algra te zijn. Hij won een 3-daagse citytrip in Europa voor twee personen. Inmiddels hebben we vernomen dat de bestemming Warschau is geworden. We wensen Symen en Annie een goede reis.

We willen iedereen bedanken voor zijn/haar komst en we hopen jullie snel weer langs de lijn te zien!

Niels Lenes



Uitwisselingsweekend 2024!

Suwâld - Neu-Kaliß (in voormalig Oost-Duitsland)

Vrijdagochtend 27 september 11 uur vertrekken 11 gemeenteleden richting Duitsland. We worden door Binne, Neeltje en Marie uitgezwaaid in de stromende regen. Naarmate we dichterbij de grens komen, klaart de lucht op en breekt zelfs de zon even door. Bij de grens zitten we klaar met de paspoort/id-kaart in de hand. We worden niet aangehouden en mogen doorrijden. Komt vast omdat wij er heel onschuldig uitzien ;) We doen het rustig aan en onderweg lunchen we en drinken koffie wat we dit weekend veel vaker zullen drinken.

Na een autorit van ruim 5 uur komen wij aan bij de kerk van onze partnergemeente in Neu Kaliß. We worden hartelijk begroet en het wordt een fijn weerzien. Een buffet staat voor ons klaar, samengesteld door enkele gemeenteleden. Met hen genieten we van de zelfgemaakte küchen en salades. Het wordt een gezellige avond waarbij men graag wil weten hoe het met 'de Suderfinne' is gesteld. De foto's en filmpjes worden met interesse bekeken. We maken het niet al te laat en gaan met onze gastgezinnen naar huis.

Zaterdagochtend 28 september verzamelen wij ons allen rond een brandweerwagen gemaakt van hooibalen. Dit heeft de vrijwillige brandweer gedaan ter ere van het 100-jarig bestaan. We maken hier onze traditionele groepsfoto. We maken kennis met de tijdelijk nieuwe Pastorin. Zij vergezelt ons vandaag ook. Zij kan goed Nederlands spreken en verstaan. Dit is mogelijk omdat zij eerder met een partnergemeente in Eindhoven contact heeft gehad.

We vertrekken richting Hitzacker. Dit is de geboorteplaats van wijlen Prins Claus. Wij maken hier een stadswandeling onder begeleiding van een gids. Hij vertelt natuurlijk over de koninklijke familie, maar bovenal over de Elbe die met zo nu en dan voor gevaarlijke waterstanden zorgt. De stadskant aan de Elbe is voorzien van een nieuwe stadsmuur die nogmaals verhoogd kan worden met schuttingen. Er staan in een gemaal 3 pompen. Deze zijn uitgerust met drie enorme propellerpompen en afvoerleidingen met een diameter van 2,5 meter. Deze drie pompen kunnen gezamenlijk 60 kuub water per seconde afvoeren. Met andere woorden: een klaslokaal zou binnen een seconde leeg zijn! Deze gigantische pompen zijn in Nederland vervaardigd.

Net voor een regenbui stappen we in de auto en rijden wij richting "Michaelshof" (Michaels tuinen) in Sammatz voor 'lunchstop' met kaffee und küchen en kunnen we diverse tuinen bekijken. We krijgen hier een plattegrond van deze "mini Floriade". Een ieder gaat z'n weg en volgt een route langs vele tuinen, fruitbomen, rozenperken, vijverpartijen, een kinderboerderij en veel meer. Dit alles wordt onderhouden door studenten die hier voor een jaar huisvesting krijgen. Zij doen dit voor hun opleiding of gewoon omdat het kan. Het ziet er allemaal prachtig uit en we wandelen langs de routes.

Tegen de avond gaan we richting ons 'Abendessen' in een gezellig restaurant. We kletsen erop los. Nederlands / Fries en Duits door elkaar en toch verstaan we elkaar. Met gebaren erbij is het helemaal 'viel spass'.

Zondagochtend 29 september begint de kerkdienst om 10 uur.

Het is ook hier een fijn weerzien met enkele gemeenteleden waaronder voormalig Pastorin Constanze Schröder. Samen met Doete Groenewoud heeft zij dit contact tussen de beide gemeenten mogen opbouwen, dit is alweer zo'n 31 jaar geleden! De liederen zingen we gezamenlijk in het Nederlands en Duits. De Bijbelteksten worden in beide talen voorgelezen. De preek krijgen we vertaald in het Nederlands op papier.

Het is en blijft bijzonder dat wij op deze wijze Gods woord mogen delen met elkaar. Het bemoedigt ons het één gemeente zijn. Dit is onderhevig gezien de situatie in de wereld en het politieke klimaat. Ook in Duitsland maakt men zich hierover zorgen en in de preek ging het hier ook over.

Zoals de brief van Petrus zegt: *"Kom daarom tot bezinning en wees helder van geest, zodat u kunt bidden. Heb elkaar voor alles inning lief."* (1 Petrus 4: 7 - 9) (Fryske Bibel)

Mensen: ook als de toestand beklemmend is, Hij ziet en hoort jullie. Spreek met Hem. Praat. Order je gedachten en gevoelens, voor Hem. Met Hem.

Wie bidt, die draagt in zich een vonk Hoop opeens daarna. Op een weg die boven onze voorstelling uitgaat.

Wie bidt, verzamelt zijn energie voor een creatieve weg.

Wie bidt, versterkt de hoop. Die van zichzelf, die van andere mensen en hoop van de Eeuwige op de mensen. Deze boodschap mogen we met ons meedragen en bemoedigt ons in deze onzekere tijden.

Er wordt ook stilgestaan bij de zieken in beide gemeenten en diegenen die ons ontvallen zijn.

Aan het eind van de dienst geven wij als dank een kistje met creatieve schilderbenodigdheden. Wij danken onze partnergemeente voor dit prachtige en gastvrije weekend. Na de dienst is er gezamenlijk koffiedrinken en lunch. Er wordt nagepraat over het weekend. Het is een gezellig samenzijn.

We nemen afscheid en we hopen elkaar in goede gezondheid volgend jaar weer te ontmoeten, en dan in Suwâld. Datum volgt t.z.t.

Een vriendelijke groet / GrüÙe van de reizigers: Tineke Taekema, Sjoukje Nijboer, Marie Bakker, Gelbrig Hoekstra, Roelof Klijnstra en Rina van Blaaderen en kinderen, Sipke Durk en Alberdina Klijnstra.



Activiteitencommissie



Frysk teaterstik: 'Op besite by de bruorren Pot'

Spilet foar jo op 24 jannewaris 2025
Neiere ynfo folget

Agenda Activiteitencommissie:

Vrijdag 15 november 2024: stampot eten (opgave bij Wikje of Jeanette)

Vrijdag 24 januari 2025:
theaterstuk 'Op besite bij de Bruorren Pot'
(max. 65 personen, vol is vol! Opgave bij Wikje/Jeanette)

14 februari 2025: vrijwilligersavond

Vrijdag 7 maart: Pubkwis

Oant sjen!

Henk Schievink (06-48048137)
Wikje Cnossen (06-37335466)
Jeanette Bosma (06-18251061)

Doete Groenewoud en de Jan J. Visser Stichting

Jan Jochums Visser, in âld-Suwâldster, is al op 16 augustus 1979 mei in tehûs foar kânsearme berne begûn, op it eilân Luzon yn de Filippinen, yn it doarpke Sinipsip, net folle grutter as Suwâld, mar dan heech yn 'e bergen. Dit tehûs krige de namme 'Grace Mountain Mission', hjir wie ek in Kristlike skoalle by en der waard letter ek in tsjerke by boud.

Neidat Jan begjin 1983 wer werom gien wie, nei in besyk oan syn famylje hjir yn Suwâld, nimt ds. Dorst kontakt mei him op fia in brief, mei de fraach wat der allegearre nedich is oan ferlet op de kampus.

Jan hat doe hjirop antwurde mei in wiidweidige brief.

Doe hat Doete Groenewoud, dy't op dat momint as sekretaris yn de Diakonije siet, in oprop yn it tsjerkekrantsje setten (dy fan july/aug. 1983), mei de fraach as wy him ek helpe wolle. Dizze brief is hjir ûnder de advertinsje ôfdrukt.

Sa kaam it hiele doarp doe te witten fan Jan Visser syn belangrike wurk op 'e Filippinen.

De Stichting Jan Jochums Visser is yn 1991 oprjochte. Doete hat hjir oant en mei 2009 as bestjoerslid ynsitten, earst as sekretaris en letter as foarsitter. Dat wie dus 18 jier, mei de 8 jier deroan foarôf hat se meiïnoar 26 jier lang foar de Stichting yn 't spier west.

Wy kinne hjir wol út opeitsjen dat de Jan Jochums Visser Stichting en de GMM net wêze soe wat it no is, sunder de help fan Doete. Sy wie oant lêst ta noch belutsen by de Stichting. Wy binne har dêr tige erkenlik foar.

Harry van der Meulen

Nammens de Stichting J.J. Visser, Suwâld

Ferstoarn is de oprjochtster fan ús stichting

DOETE GROENEWOUD - ALLEMA

We sille har belutsenens misse.

We winskje de bern sterkte ta.

It bestjoer fan Stichting Jan Jochums Visser.

Henny, Harry, Gerda, Roel, Henk en Tamara

FAN IT SINDINGSFJILD

Jan fan Jochums Jeltje, astewol Jan Visser, noch gjin begrip, mar wol bekend by in protte âld-Suwaldsters. Hopenlyk wurdt hy in begrip yn ús fermidden. Koartlyn hat Jan Visser hjir by syn fam. (suster Hieke Visser) útfanhûze. Guon fan ús hawwe mei him praat en hiel wat nijs fan him opdien.

Jan Visser, sa'n 57 jier âld, is fan Suwâld nei Canada gien.

Dêr hat hy mei syn famylje in bernetehûs oprjochte. Dat tehûs hat dit jier 25 jier bestien. Jan hat dêr hinne west om in rede te hâlden. Gjin slochtweihinne praatsje, nee, want Jan is sindeling. Hy bringt mei died en wurd it boadskip fan syn Sinder.

Fanút Canada gong er nei Indonesië. Jan hy dêr noch kunde, omdat hy dêr as soldaat tahâlden hie. Dêr prebearre hy ek in tehûs foar kânsearme bern op te rjochtsjen. Dat slagge al, mar jammer genôch seach de regearing him as in politike fijân. Doe't de regearing syn fisum net ferlengje woe en him socht, wy Jan krekt op 'e tiid de grins oer. Syn Indonesyske freonen namen syn wurk oer. Sels bedarre hy op 'e Filippinen.

Dêr wiene ek in bulte kânsearme bern. Jan socht mei Gods help nije wegen. En ek dêr mocht hy in tehûs ynrjochtsje foar dizze bern. Dêr is gjin sindinggenoatskip as wat ek mar, dat syn wurk stipet. Jan en syn pear meiwurkers libje fan jûne giften fan freonen, hiel sober, sûnder lúkse.

Hja bearbeidzje dêr, mei de bern, de grûn yn 'e bergen. Sa komme se oan har iten. Mar dêr is safolle mear nedich. Hja hawwe dêr ek in skoalle by. En se bin no ek dwaande mei in bibelskoalle. It ûnderrjocht is sa belangryk, om sadwaande geastlyk en materieel har selsstannich rêde te kinnen.

Jan freget net en derom dogge wy dit mar. Hy wol graach in bemoedigjende brief hawwe fan gemeenteleden. En wat soe't moai wêze, as wy meielkoar wat jild byelkoar brochten, sadat wy him dêr mei helpe koene.

De diakonije stelt as earste wat beskikber, dogge jo dêr dan wat by? 't Kin brocht wurde nei: D. Groenewoud-Allema, Zuiderend 12. Dy 't Jan Visser skreauwe wol, hat it ûndersteand adres nedich:

Mr. Jan Visser
c/o Grace mountain academy
Sinipsip
Buguias, Benguet 0206,
PHILIPPINES

Bingo



**Noteer alvast:
Vrijdag 8 november
aanvang: 20.00 uur
Suderfinne Suwâld**

Iedereen is welkom !!

met vele prijzen

**En een verrassende
HOOFDPRIJS !!**



Ten bate van:

**J.J. Visser stichting
en de kinderen op de Filippijnen**

website: www.janjochumsvisser.nl
facebook: facebook.com/JanJochumsVisserStichting
e-mail: info@janjochumsvisser.nl



Muziekvereniging 'Speelt Wel'

Nieuw en oud talent gezocht!

Brassband 'Speelt Wel' is op zoek naar enthousiaste nieuwe leden! Heb je ooit een instrument bespeeld en wil je het weer oppakken? Of ben je op zoek naar een nieuwe muzikale uitdaging? Iedereen, van jong tot oud, is welkom om mee te doen.

Nij Talint Orkest

Om je op weg te helpen, kun je ook deelnemen aan het 'Nij Talint Orkest Tytsjerksterdiel 2.0'. Dit is een initiatief van de Federatie van Muziekverenigingen en Drumbands in Tytsjerksteradiel, speciaal bedoeld voor iedereen die het muziek maken weer wil oppakken of het voor het eerst wil ontdekken.

Meedoen?

Kom langs op onze repetitie op donderdagavond en ontdek hoe leuk het is om samen muziek te maken!

Stuur ons een bericht voor meer informatie of om een afspraak te maken voor een kennismaking:

www.speeltwel.nl of secretariaat@speeltwel.nl

Sander Wind

Secretaris Speelt Wel

Update Suderfinne

Inmiddels zijn de eerste subsidieaanvragen de deur uit en zijn er heel veel mensen aan de slag om het financiële gat tussen de vergoeding van de verzekering voor de herbouw en een toekomstbestendig duurzaam dorpshuis te vullen. De bouw in it Pypke gaat ondertussen door en de indeling is bepaald. Samen met Roos en Rico wordt er een ontwerp gemaakt voor de bar. De 'magische trap' is verwijderd en de oude bestuurskamer wordt opgeofferd voor een veiliger opgang naar it Pypke.

Fondsenwerving:

Nynke Talsma heeft een prachtig projectplan geschreven met de vele quotes die we van jullie hebben mogen ontvangen over wat It Pypke of de Suderfinne voor jullie betekent. Oene Visser heeft een pitch gegeven voor het Iepen Mienskipfûns van de provinsje Fryslân en ligt er een energieadvies met maatregelen voor duurzaamheidssubsidies. We willen in totaal 250.000 euro aan fondsenwerving binnenhalen. Ook zijn we in gesprek met de gemeente voor een bijdrage aan ons plan. Wij hebben het vertrouwen dat wij ook vanuit de gemeente steun ontvangen op het plan.

Op maandag 4 november om 20:30 u. lichten we de plannen graag toe in de Jister. Iedereen is van harte welkom.

Crowdfunding activiteiten

We zijn ontzettend dankbaar voor alle steun en inzet (op welke manier dan ook) we tot nu toe hebben ontvangen. Samen staan we sterk en we hebben nog een serieus bedrag nodig. Daarom gaan we nog even gas geven de komende maanden op de crowdfunding en organiseren we een aantal leuke activiteiten zoals een muziekbingo, een tentfeest op 2 november met de band Vangrail, stamppotbuffet, een midwinterfeest op 21 december en nog veel meer!

Jij kan ook helpen!

Heb je zelf een goed idee om geld op te halen? Meld je bij de crowdfundingsgroep (Elsa, Margriet, Wilma, Tjitte, Oeds, Jelle, Grietje of Douwe David).

- Organiseer een leuke workshop of activiteit
- Verkoop oude spullen en doneer het bedrag
- Een flessenactie of net als vorig jaar: kratfunding :)

Uiteraard mag je ook doneren! Wil je graag meer inzage in de plannen en details? We vertellen je hier graag meer over tijdens de inloopavond op 4 november.

Scan de QR-code of gebruik deze link naar de crowdfundingactie:
www.whydonate.com/nl/fundraising/pypke

Rechtstreeks overmaken mag ook naar
NL73 RABO 0632 7064 76 t.n.v. Stichting Dorpshuis de Suderfinne
o.v.v. Donatie

Liever contant? Dat mag natuurlijk ook!
Breng het bij één van de bestuursleden of plaats het in de afgesloten brievenbus aan de Suderfinne.



Met gevaar voor eigen leven naar boven klimmen.



Even de bovenverdieping checken.

Familie Tsupa

Even voorstellen familie Tsupa

Sinds half juli woont de familie Tsupa bij ons in de B&B op de Daniël Bouweswei 1. Ze kwamen rechtstreeks uit de Donbas, het oosten van Oekraïne waar op dit moment gevochten wordt. Hun huis is nu in Russische handen. Het gezin bestaat uit vader Artem van 30, moeder Natasja van 29 jaar, de jongens Timur (8 jr.) en Matvii (6 jr.) en de baby Anastasia van 3 maanden. In Oekraïne kennen ze de regel dat de man niet hoeft te vechten als hij een groot gezin heeft. Hij mocht dus gelukkig mee naar Nederland. Artem is slager en gaat aan de slag bij Rypma in Giekerk, Natasja is manicure en kan thuis aan de slag. Ze heeft al een mooi hoekje bij ons ingericht dus als je nog een manicure zoekt.....Matvii gaat naar groep 2 in het dorp en zal daar gauw genoeg Nederlands leren en Timur gaat in september naar de internationale school om Nederlands te leren en hoopt daarna zo gauw mogelijk naar de school in het dorp te gaan. Het zijn voetballertjes dus na de zomer zul je ze wel zien op het voetbalveld. Ook vader Artem komt voetballen.

Oma Inna, Moeder Kseniia en de tienjarige Warija die al twee en een half jaar bij ons wonen zijn al helemaal ingeburgerd in het dorp. Inna werkt bij het pontje en werkt als huishoudelijke hulp bij verschillende mensen in het dorp. Kseniia werkt in Dokkum in de pepermuntfabriek. Warija spreekt vloeiend Nederlands en is al helemaal thuis op school, doet fanatiek aan ritmisch gymnastiek en wint bijna alle wedstrijden. Hoewel het ongelooflijk spannend is, zijn ze deze zomer een paar weken naar Oekraïne gegaan naar hun vader en opa, want de vader van Warija mag Oekraïne niet verlaten. Ze hebben weer veel angstige momenten meegemaakt.

De familie Tsupa kwam met de trein met alleen een paar koffers. Gelukkig krijgen ze van alle kanten spullen aangeleverd waarvoor onze hartelijke dank.

Mark Ros en Heleen Andringa Daniël Bouweswei 1



Informatie van Dorpsbelang Suwâld

Dorpsbelang komt iedere derde maandag van de maand bijeen om zaken te bespreken die belangrijk zijn voor Suwâld. Deze vergaderingen zijn openbaar. Wil je iets bespreken? Kom dan langs. Onderstaande punten zijn op dit moment actueel.

Van Oord Gelden

Van Oord is eigenaar van de zandwinput ten westen van Suwâld en heeft plannen om deze uit te breiden naar het westen. Na jaren stilstand, is Van Oord nu bezig met de vergunningsprocedure. Zodra de vergunning rond is, ontvangt dorpsbelang € 62.500,- om te besteden voor het dorp. De verwachting is dat de vergunning eind dit jaar wordt goedgekeurd. Een mooi bedrag waar we veel mee kunnen doen.

Zodra we het geld ontvangen, starten we een traject om samen met het dorp de besteding te bepalen. We organiseren een bijeenkomst waarin iedereen een plan kan indienen en een bijeenkomst waar onze leden kunnen stemmen. Denk alvast na over ideeën. We hebben wel wat randvoorwaarden: het plan moet voor het hele dorp zijn en realiseerbaar qua vergunningen, etc. Zodra het zover is, komen we met meer informatie. Oh ja, we kijken ook naar de plannen die een paar jaar geleden al zijn ingediend.

Dorpsvisie

De dorpsvisie van Suwâld is inmiddels verouderd. We werken aan een actualisatie daarvan. We willen geen hele nieuwe dorpsvisie schrijven, maar wel bekijken wat voor ons dorp van belang is. Wil je hierover meepraten? Meld je dan aan via dorpsbelangsuwald@gmail.com.

Energiewerkgroep

Een aantal jaar geleden was er een energiewerkgroep in Suwâld, maar deze bestaat helaas niet meer. Toch zou het goed zijn om na te denken over energievoorzieningen. Kunnen we gezamenlijk energie kopen? Is een energiecoöperatie interessant voor Suwâld? Gezamenlijke zonnepanelen? Laadpalen in Suwâld? Er zijn veel kansen en mogelijkheden die voor ons dorp belangrijk kunnen zijn. Daarom proberen we de energiewerkgroep nieuw leven in te blazen. Heb je interesse in de energiewerkgroep? Meld je dan aan bij Paul Möhlman of via dorpsbelangsuwald@gmail.com.

Nynke Talsma

Bijbelzondag en Sutelaksje 2024

Op zondag **27 oktober** is het Bijbelzondag.

Gospelband 'Sign' uit Damwâld verzorgt de gehele dienst met als spreker Johan Eisma.

Vanaf **9.30 uur** staat de koffie/thee/ranja klaar en om 10.00 uur begint de dienst.

In de kerk staat de boekentafel weer klaar met de dagboekjes, gedichtenbundels, agenda's, enz.

Er ligt een lijst klaar waarop u kunt intekenen, welke boekjes u eventueel zou willen bestellen.

Voor de dienst, onder het genot van een kop koffie/thee, is er gelegenheid om alles te bekijken, maar dat kan ook nog na de dienst.

De opzet van de 'Sutelaksje' is dit jaar wat anders georganiseerd.

Normaal gesproken komen de leden van de Zending-en-Evangelisatiecommissie bij u langs, maar dit jaar mag u bij ons langskomen, waar we op twee avonden en op zaterdagochtend in de week voorafgaand aan de Bijbelzondag, week 43, in de kerk zijn, zodat u dan ook de gelegenheid heeft om wat uit te zoeken.

De avonden zijn op woensdag 23 oktober van 19.30-20.30 uur en op donderdag 24 oktober van 19.30-20.30 uur. Zaterdagochtend 26 oktober van 10.00-12.00 uur.

Mocht u niet in de gelegenheid zijn om langs te komen, dan kunt u contact opnemen met Renske, 0511-432514 of Anneke, 06-57417685.

Bijbelgenootschap Suwâld en Zending-en-Evangelisatiecommissie.

De bijbel - Gods gids voor ons!



*Uw woord is een lamp voor mijn voet,
een licht op mijn pad*

Psalm 119 : 105

It Pypke Feesttent

Op 2 november organiseert It Pypke weer een feesttent!
Het feest begint om 20:30 en het is weer op de parkeerplek van het camper
terrein (Monnikenweg 5).

Leeftijdsgrens is 16+, dus vergeet je ID niet.

Tickets zijn verkrijgbaar op itpypke.nl/ticketverkoop!

Tot dan!



ZA. 2 NOV

It Pypke'

IT PYPKE

**FEEST
TENT**

VANGRAIL | DJ LARS

16+ | VANAF 20:30 | €17,50

itpypke.nl/ticketverkoop

Burendag

In het kader van BURENDAG een koffiemorgen georganiseerd op de Mostermûne.

Het begon met een appje in de buurtapp.

Het idee: iedereen neemt zelf zijn/haar eigen kopje mee.

Wie wat mee wil nemen voor bij de koffie, graag.

Resultaat: een supergezellig ochtend met veel lekkers. Met veel leuke gesprekken. Al met al een geslaagde ochtend. En zeker voor herhaling vatbaar.

En wat het leuke is, het kost weinig energie om zoiets te organiseren. Ook een idee voor jullie buurt?

Sipke-Durk en Wilma (buurtcaptains Mokers)



Samar in momint



Yn 't lêst fan septimber, op in sinneskynsnein rieden Anouk, Siska en Doutzen it fjild om.

Hjir wurd ik bliid fan

Dit monster is gevangen in de wateren van Suwâld en is maar liefst 1.14 cm!



Foto genomen tijdens dorpsfeest door: Lieuwe Kooi

Voetbalverslag 5 oktober 2024

Een zaterdag vol met (logistieke) uitdagingen. Gezinsleden moeten vandaag naar en van de trein gebracht en gehaald worden, uit Harlingen van de boot gehaald en tussendoor nog proberen een thuiswedstrijd van de voetballers te verslaan. Er blijft dan qua wedstrijd weinig te kiezen over. Op de website van SVS is het wedstrijdprogramma niet meer te vinden. Gelukkig kon ik door een tip van Reinder Oege een App downloaden die de informatie wel kon geven. Alleen de thuiswedstrijd van de JO19 kon door mij volledig gevolgd worden. Die maar doen dus.

Een team van Ryptsjerkster en Suwâldster spelers. Jammer genoeg maar één Suwâldster: Tijmen Veenstra. De jonge mannen staan laatste met nog nul punten uit twee wedstrijden. Dat er vandaag verandering in zal komen valt niet te verwachten, want de tegenstander staat hoog op de ranglijst. Maar voetbal blijft voetbal; je weet het dus nooit.

De wedstrijd begon hoopvol voor de Ryptsjerk-Suwâld combinatie. In de eerste minuten duidelijk de meest aanvallende ploeg, met een hele mooie aanval over de linkerkant. Al snel nam Friese Boys het overwicht en werden de bezoekers de gevaarlijke ploeg. Een makkelijk gemaakte goal bracht hen op voorsprong. Maar bijna meteen kwam daar het antwoord van RSC. Een hele mooie combinatie sneedt door de FB-verdediging en men liet de keeper kansloos. 1-1.

Er mag doorlopend gewisseld worden. Nadat RSC maar liefst drie spelers tegelijk had gewisseld, moest men duidelijk even aan elkaar wennen, want 'het stond even niet goed' en FB kon via links een mooie goal scoren. 1-2.

En hoewel de mannen van RSC flink door bikkelden konden ze niet voorkomen dat FB alweer scoorde. Een beetje tegen de verhoudingen op het veld, maar het zijn de doelpunten die tellen. 1-3. Een paar goede kansen van FB konden goed door de keeper van RSC worden gekeerd. Wat de keeper niet kon herstellen was de grote kans die ontstond toen een RSC'er dacht dat hij wel een tegenstander kon piepelen binnen de 16. Dat ging faliekant mis. 1-4.

'Gelukkig' maakte FB daarna een niet al te nette overtreding net buiten het 16 metergebied. Een mooi genomen vrije trap van RSC kon nog gekeerd worden, maar na een mooi één-tweetje kon RSC scoren. Een doelpunt uit het boekje! 2-4.

Langs de kant gingen de gesprekken over de buurtapp; de voordelen en de nadelen en de ergernissen en successen ervan werden gedeeld. Duurzaamheid vond men maar een flauwekul; warmtepompen gaan steeds stuk en kosten handen vol geld, aldus de ervaringsdeskundigen. En de kansen op de arbeidsmarkt als chauffeur in de bietencampagne werden gedeeld. En zo werd

het pauze. De spelers even rusten en wij een kop koffie, deze keer met een gevulde koek erbij. Lekker om even op te warmen. De temperatuurverschillen aan beide kanten van het veld verschilden nogal. Wij stonden aan de koude kant.

De tweede helft bood minder spektakel. Ik kwam er ook achter dat een paar spelers van RSC de avond van te voren naar de uitwedstrijd van Cambuur waren geweest. Venlo is toch wel even rijden met de bus. Bedtijd 4.30 u! Klasse dat je dan 's morgens weer op het veld staat, maar het spel is zichtbaar wisselvallig. Hele mooie acties werden afgewisseld met hele knullige bewegingen.

FB scoorde optimaal, gebruik makend van zo'n moment. Eigenlijk wel een beetje lucky, maar de stand was nu wel 2-5. De jongens van RSC werden ook steeds stiller in het veld. Niet meer elkaar coachen en vragen om de bal, eigenlijk een beetje gelaten en futloos. En toch was het spel bij vlagen veel beter dan in de eerste helft. De kansen volgden elkaar snel op en aan beide kanten van het veld. RSC werd bewaard voor een grotere achterstand door een paar heel erg goede reddingen van hun keeper. En een fantastische corner van RSC werd gemist door twee spelers voor de goal van FB die beide een hele goede kans hadden om raak te koppen. Jammer, maar het is niet anders. In één van de niet al te scherpe momenten van RSC scoorde FB nog eens. Met deze stand (2-6) was de wedstrijd wel gespeeld. FB speelde de wedstrijd mooi uit.

Wat me verder opviel: Ontzettend nette jongens. Er was geen wanklank te horen op het veld. Sportief, gehoorzaam aan de scheidsrechter. Veel profs en hoger spelende teams kunnen daar een voorbeeld aan nemen. 'We' hebben dan wel niet gewonnen, maar voor iedereen op en naast het veld was het weer een mooie ochtend op en naast het voetbalveld van Suwâld!

PG

Sponsors

Postma tankstations B.V. Tytsjerk - tankpostma.frl (0511-431256)
Jeeninga Bouw - jeeninga-bouw.nl (06-20985221)
Tjalma auto's - (0511-482264)
Bed & Breakfast De Warren - bbdewarren.nl (06-37335466)
Onderhoudsbedrijf Braaksma - (06-33706472)
Hoekstra Flowers - (06-55564189)
Tij Uitvaart - tijuitvaart.nl (0511-474730)
JK Interieuradvies - FB: Jenny Interieuradvies (06-12833462)
Pedicure Wilma Bouma - pedicurewilmabouma.nl (06-10611622)
Schoonmaak- en schildersbedrijf H. Zijlstra - sshz.nl (06-54995890)
Maatwurk W.D. van Vaals - maatwurk.nl (06-50222073)
Suderfinne en 't Pypke
Boekhandel Burgum - boekhandelburgum.nl (0511-463737)
Kaashandel van der Wal - vdwalarjen@gmail.com (06-12553195)
Drankenspecialzaak Jelle - drankenspecialzaakjelle.nl (058-2138469)
Wessel makelaar - info@wesselmakelaardij.nl (06-28256681)
Bosma verreiker verhuur - bosmaverreikerverhuur.nl (06-52006743)
Loon- en aannemersbedrijf van der Meulen - vandermeulensuwald.nl (06-12990365)
C. van den Adel - cvandenadel.nl (0511-469980)
Zonnepont Schalkediep - zonnepont.nl
Mitra Slijterij 't Span - mitra.nl (0511-464020)
Prisma Direct - prismadirect.nl (058-2800345)
JA Asbestsanering en milieutechniek - jabv.nl (06-11410472)
Rekladruk - rekladruk.nl (058-2562877)
Zuidema Metselwerken B.V. - zuidemametselwerken.nl (06-15961991)
Nagelstudio Sayenna - nagelstudiosayenna.nl (06-24655072)
't Fiskhûs - Fuormanderij 55 Hardegarijp (0511-472576)
Kooycoaching - durkje@kooycoaching.nl (06-52377314)
Moai mei Geke - www.moaimeigeke.nl (06-44105432)
FocuSVerzekeringen - froukje@focusverzekeringen.nu (06-81907531)
Rodenburg Projectleiding - www.rodenburg-projectleiding.nl (06-46156653)

Sponsor aan het woord



Rekladruk is een moderne offsetdrukkerij in Gytsjerk, Friesland, met 9 medewerkers. Sinds de oprichting in 1980 door Ben en Nelia de Vries staat het bedrijf bekend om zijn persoonlijke benadering en hoge kwaliteit. Wat begon als een niet-standaard drukkerij is uitgegroeid tot een dynamisch bedrijf waar klanten graag komen voor snel en betaalbaar drukwerk.

In 2002 namen de zonen Martijn en René de drukkerij over. Ze behielden de no-nonsense aanpak en de sterke prijs-kwaliteitverhouding die hun ouders hadden opgebouwd. Dit zorgde ervoor dat Rekladruk bleef groeien en een vertrouwde naam werd in de grafische wereld. In 2009 verhuisde de drukkerij naar een moderne locatie aan de rand van Gytsjerk, waar het nu beschikt over een modern machinepark met twee- en vierkleuren drukpersen en een geavanceerde afwerkingsafdeling.

In 2020 vierde Rekladruk haar 40-jarig jubileum, nog steeds bekend als dé drukkerij van Noord-Nederland. Het bedrijf heeft een brede klantenkring die bestaat uit overheden, bedrijven en verenigingen door het hele land. Naast drukwerk biedt Rekladruk ook logistieke diensten, zoals voorraadbeheer en verzending van deur tot deur, waardoor klanten volledig worden ontzorgd.

Het team

Martijn en René leiden samen met hun toegewijde team van 7 medewerkers het dagelijkse drukwerkproces. Met jarenlange ervaring en een diepgaande kennis van het vak leveren zij prachtig en functioneel drukwerk, altijd met oog voor flexibiliteit en snelheid. Voor het team is geen opdracht te groot of te gek.

Producten en diensten

Rekladruk biedt een breed scala aan producten: van zwart-wit tot full colour drukwerk, brochures, kranten, verpakkingen en complete huisstijlen. Het bedrijf verzorgt ook speciale afwerkingen, zoals stansen en rillen, en biedt een deur-tot-deur verzendservice.

Rekladruk BV
Koartedyk 3, 9061 AK Gytsjerk
Telefoon (058) 256 28 77
E-mail: info@rekladruk.nl
www.rekladruk.nl

Doarpsaginda

Datum	Oanf.tiid:	Oktober:	Lokaasje:
8	20.00	Biljerten / Skaken, damjen	Suderfinne
	20.00	Gearkomste Suderfinnebestjoer	"
9	13.45	Shantykoar	"
10	20.00	Muzykferiening	Sanjes, Tytsjerk
11	20.00	Darten	Suderfinne
14	17.00	Jongereintoaniel	"
15	20.00	Biljerten / Skaken, damjen	"
16	13.45	Shantykoar	"
17	20.00	Muzykferiening	Sanjes, Tytsjerk
21	17.00	Jongereintoaniel	Suderfinne
	20.00	Kassa training frijwilligers sport	"
22	20.00	Biljerten / Skaken, damjen	"
	20.00	Gearkomste Suderfinnebestjoer	"
23	13.45	Shantykoar	"
24	20.00	Muzykferiening	Sanjes, Tytsjerk
25	20.00	Jiergearkomste SVS	Suderfinne
27	10.00	Bibelsnein tsjinst	Tsjerke
28	17.00	Jongereintoaniel	Suderfinne
29	20.00	Biljerten / Skaken, damjen	"
30	13.45	Shantykoar	"
31	20.00	Muzykferiening	Sanjes, Tytsjerk



Datum Oanf.tiid:	Novimber:	Lokaasje:
2	20.00 Darten	Suderfinne
	20.30 Feesttinte It Pypke	kamperterrein Monn.wei
4	17.00 Jongereintoaniel	Suderfinne
	20.30 Byienkomst update	"
5	20.00 Biljerten / Skaken, damjen	"
6	13.45 Shantykoar	"
	20.00 Klustergearkomste begraffenisferiening T'diel	"
7	20.00 Muzykferiening	Sanjes, Tytsjerk
8	20.00 Bingo Jan J. Visser Stichting	Suderfinne
11	17.00 Jongereintoaniel	"
12	20.00 Biljerten / Skaken, damjen	"
13	13.45 Shantykoar	"
14	20.00 Muzykferiening	Sanjes, Tytsjerk
15	18.00 Stampotbuffet	Suderfinne
18	17.00 Jongereintoaniel	"
19	20.00 Biljerten / Skaken, damjen	"
20	13.45 Shantykoar	"
21	20.00 Muzykferiening	Sanjes, Tytsjerk
25	17.00 Jongereintoaniel	Suderfinne
26	20.00 Biljerten / Skaken, damjen	"
27	13.45 Shantykoar	"
28	20.00 Muzykferiening	Sanjes, Tytsjerk
30	20.00 Darten	Suderfinne



Woordpuzzel

Herfst

S	A	J	N	E	G	E	R	W	S	A	T
E	L	E	N	M	M	S	L	E	G	O	V
S	O	E	R	O	O	H	J	R	G	I	E
E	J	T	O	O	N	N	E	K	U	E	B
J	T	B	O	T	A	E	M	R	B	U	N
T	H	L	D	T	S	N	Z	R	F	B	G
L	E	A	S	L	W	N	U	R	O	S	K
E	E	A	L	E	I	I	E	E	A	W	T
K	K	D	E	G	N	B	K	D	U	A	R
I	A	J	E	E	D	K	O	U	D	E	L
E	A	E	R	U	U	V	D	R	A	A	H
N	L	S	O	B	S	T	R	U	I	K	P

woordzoekerfabriek.nl - maak je eigen woordzoeker

BEUKENNOOTJE

KAAL

EGEL

ROOD

BINNEN

KASTANJES

EIKELTJES

STRIJK

BLAADJES

KOUD

GEEL

THEE

BOEK

LAARZEN

GUUR

VOGELS

BOOM

PADDENSTOEL

HAARDVUUR

WIND

BOS

REGEN

HERFST

WORM

BRUIN

REGENJAS

Kleurplaat



Recept

Courgette quiche met geitenkaas (Voor 4 personen)

- 2 middelgrote courgettes
 - 125 gram geitenkaas
 - 6 plakjes deeg voor hartige taart
 - 5 eieren
 - 250 ml room
 - 1 klein blikje room
 - Snufje tijm
 - 1 eetlepel paneermeel
 - Peper en zout
1. Verwarm de oven voor op 180 graden en laat de plakjes deeg ontdooien.
 2. Snijd de courgettes in dunne plakken met een kaasschaaf (in de lengterichting).
 3. Klop de eieren los samen met de room en de tijm en zout en peper.
 4. Vet de vorm in en bekleed dit met de plakjes deeg en plak dit goed aan elkaar vast.
 5. Verdeel de paneermeel over de bodem.
 6. Verdeel wat plakken courgettes, wat mais en geitenkaas er over en giet er wat eiermengsel over, herhaal dit totdat de ingrediënten op zijn. Als laatste een grote hoeveelheid eiermengsel, zodat het geheel goed bedekt.
 7. Bak de quiche in 60 minuten gaar.

De quiche is zowel warm als koud lekker!



Ingezonden foto's



Foto genomen door: Wim Ludema



Foto's genomen door: Celie Spijckstra



Jappie giet er op út. Foto makke troch Hilly Spijkstra.