

MEI INOAR

SUWÂLD



SPEELT WEL

De brassband Speelt Wel heeft in coronatijd niet stilgezeten. Pagina 5.

DE TRIANGEL

Stond in het teken van ridders en kastelen. Lees het op pagina 12.

JJV STICHTING

Nieuws en acties van de Jan Jochums Visser stichting op pagina 22.

NIJE YNWENNERS

Deze keer twee verslagen van Nije ynwenners fan Suwâld. Pagina 30.



Foto gemaakt door: Bas Uldriks

De doarpskrante fan Suwâld

Colofon

REDACTIE

Betty Leffers
Harry van der Meulen
Jan Jorritsma
Piet Gosse Hoekstra
Wilma Bouma

KOPIJ

Kopij kunt u mailen naar dorpskrantsuwald@live.nl.
Voor het volgende nummer de kopij graag inleveren voor:
7 december 2020.

Als u niet wilt dat uw kopij op de dorpswebsite wordt geplaatst, dan kunt u dit aangeven.

VERANTWOORDING

De redactie is niet aansprakelijk voor de inhoud van de toegezonden en gepubliceerde kopij. Zij houdt zich bovendien het recht voor om deze aan te passen of plaatsing te weigeren.

Anonieme stukken worden niet geaccepteerd.

De gedrukte Mei Inoar wordt gestuurd naar de Leeuwarder Courant, het Friesch Dagblad, gemeente Tytsjerksteradiel en de wijkagente.

Foto's gezocht!

De redactie van de Mei Inoar is altijd op zoek naar foto's van Suwâld en omgeving. Wij gebruiken de foto's voor de voorkant en als achterzijde van de dorpskrant.

Foto's kunt u sturen naar dorpskrantsuwald@live.nl. Een minimale resolutie van 300 dpi is wenselijk. Als de bestanden groter zijn dan 10 MB is het handig om gebruik te maken van WeTransfer.

Met vriendelijke groet,
Redactie Mei Inoar



Voorwoord

Twee kaartjes waren de afgelopen week regelmatig in beeld. Een kaart van de VS waarop te zien was welke presidentskandidaat de meeste stemmen (en dus alle stemmen) had gekregen en het kaartje van Nederland met daarop het aantal coronabesmettingen per 100.000 inwoners.

Heel verschillende kaarten, maar ook kaarten met iets gemeenschappelijks. Het verschil tussen dun en dichtbevolkte gebieden. De dunner bevolkte gebieden in de VS stemmen overwegend anders dan in de dichter bevolkte gebieden. In Nederland zijn in de dunbevolkte gebieden ook, relatief gezien, veel minder besmettingen.

In beide gevallen gelden de uitslag en/of regels voor alle inwoners. En dat kan van uitslagen voor verkiezingen gemakkelijk begrepen worden. Dat wij als noorderlingen die zich in het algemeen goed aan de regels houden, nu samen moeten lijden met de mensen die dat veel minder hebben gedaan, vind ik wat moeilijker te begrijpen. Maar de noordelijke volksaard is over het algemeen "net stinne, der trochhinne".

Als nuchtere plattelanders vinden we vaak mooie oplossingen voor onze problemen. Heeft u zelf op een coronavrije manier iets leuks gedaan, iets slims bedacht of iets meegemaakt; zet een paar regels op papier, mail het naar dorpskrantsuwald@live.nl en wellicht delen we dat in de volgende Mei-Inoar.

Piet Gosse Hoekstra

Contactpersonen

Dorpsbelang Bas Uildriks en Janke Weening
dorpsbelangsuwald@hotmail.com

Mei Inoar Jan Jorritsma (06-15053551)
dorpskrantsuwald@live.nl

Dorpswebsite suwald.nl Wiebe Oegema
w.oegema@chello.nl

Suderfinne (activiteiten) Saskia Tuinstra (06-51900609)
saskiatuinstra@chello.nl

Suderfinne (feesten) Roelfineke Schievink (06-37327921)
schievinkjes@kpnmail.nl

Suderfinne (begravenissen) Henny Schievink (06-48574837)

It Pypke Jelle Spijkstra (06-13828505)

Speelt Wel Oepke Prins
speelt-wel@outlook.com

Kom Mar Op Jan Visser
kommaroptoaniel@gmail.com

Pypkesjongers Pier Boonstra (06-51104173)
p.boonstra15@kpnplanet.nl

Voetbal- en volleybalvereniging Annalies v.d. Wal (0511-431721)
annaliesvanderwal@hotmail.com

Schaak- en damclub Sietse Andringa (0511-432178)

Bridgeclub Hans van Woerden
hrvanwoerden@gmail.com

Biljartclub Auke Cnossen
auke.wikje@knid.nl

Winterwille Reinder Taekema (06-21866278)

Havenmeester Leendert van der Heide (0511-432034)

Pont Jan van der Wal (06-12238522) info@zonnepont.nl

Jan Jochums Visser stichting Henny Schievink (06-48574837)

Bode Memento Mori Tjitske Hoekstra-Bakker (432504, 06-40606612)

Wijkagent Japke Kroes (0900-8844)

Brassband Speelt Wel

Beste bewoners, donateurs van Suwâld,

In deze roerige tijd een bericht van jullie eigen brassband "Speelt Wel". Ook wij zijn getroffen door de vele beperkingen die er gelden en dat heeft erin geresulteerd, dat we vanaf eind maart tot juni geen muziek hebben kunnen maken op de donderdagavond. Begin juli hebben we een aantal keren geoefend buiten op het terrein van het voormalige bedrijf van de familie Hoekstra. Na de zomervakantie kwam er weer iets meer ruimte en mochten we weer in De Suderfinne oefenen met inachtneming van de geldende regels. We zijn blij dat we weer muziek kunnen en mogen maken, maar op dit moment van schrijven is het 21 oktober en zitten we alweer een paar weken thuis.

We hebben echter niet stilgezeten! Zo hebben we online een nummer ingestudeerd en zijn we actief op zoek gegaan naar nieuwe leden (vier leden erbij) en proberen we ook zoveel mogelijk de jeugd te stimuleren om een blaasinstrument te proberen. Op dit moment zijn er in ieder geval vijf jeugdspelers actief en de zesde is inmiddels ook in het bezit van een instrument.

De verschillende commissies (muziek-, instrumenten-, leden- en pr-commissie) zijn actief bezig en de activiteiten van de pr-commissie willen wij graag met jullie delen. We hebben een huifkar voor de brassband gekregen en die aangepast, geschilderd en voorzien van het logo van de brassband. Deze kunnen we dan gebruiken bij de rondgangen door het dorp, maar we willen deze speciale kar ook delen met het dorp en is hij beschikbaar voor jullie! Op dit moment staat de kar in een loods van de familie Hoekstra.

We zijn als brassband ontzettend blij, dat jullie ons een warm hart toedragen door donateur te zijn of door het geven van vrijwillige bijdragen. En vooral bij de acties die wij organiseren, zoals de slaatjes- en taartenactie. Dit jaar is i.v.m. de coronaperikelen de slaatjesactie afgeblazen, maar de taartenactie gaat wel door (we kunnen dat extra geld niet missen). We zullen via een speciaal huis-aan-huis blaadje dit aan jullie mededelen. Het idee is dat jullie per straat het bestelbriefje bij een contactpersoon in de brievenbus doen, of via de mail jullie bestelling doen en de betaling dan ook vooraf digitaal regelen. Deze manier van werken willen we ook graag toepassen bij het innen van het donateursgeld.

Beste dorpsbewoners, wij hopen dat we snel weer in het dorp actief kunnen musiceren, zodat jullie weer van onze klanken kunnen genieten.

Met een hartelijke groet, brassband "Speelt Wel"
Doede van der Meer (vz)

Notulen Ledenvergadering 5 april 2019

Opening

Bas Uildriks opent de vergadering en heet iedereen welkom.

Klaas Hoogstra is afwezig.

Aanwezig: zie presentielijst.

Vaststellen agenda punten

Extra punten: Toneel over het Oera Linda Project (Jan Visser)

Notulen accorderen jaarlijkse ledenvergadering - 20 april 2018

- AED: er zijn geen vrijwilligers meer bij gekomen volgens Coby v.d. Veen. De AED van Stay and Pray kunnen we niet gebruiken, omdat deze binnen hangt i.p.v. buiten.
- Mostermûne veldje: er is veel vraag naar nieuwbouw en het "werkgroepje" heeft besloten er niet meer mee door te gaan met het project "Speelveld". We hopen op uitbreiding van de bouwplannen, maar dat kan nog wel even duren. Opmerking van Jan v.d. Meulen over het stukje bouwland Mostermûne; moet wel onderhouden worden! Vorig jaar was het zo droog dat er brand zou kunnen ontstaan. Opmerking Oege Hoekstra: volgens Oege krijgen de nieuwe woningen een rare positie ten opzichte van de bestaande huizen. Inkijk, geen uitzicht etc... Vraag was of wij hier wel op hebben gelet? Wij hebben hier verder niet naar gekeken, onze mening is, dat als de mensen die de woningen hebben gekocht hier zelf naar moeten kijken, dat is niet de taak van Dorpsbelangen. Alle 4 huizen die gebouwd gaan worden, zijn ook alle 4 onder voorbehoud verkocht.
- Picknickbankje: die is klaar! En wordt ook dit jaar geplaatst t.z.t. meer informatie hierover.
- Glasvezel: inmiddels is iedereen op de hoogte dat de kabels er inmiddels grotendeels liggen. Ontsluitingswegen Burgum, Koos; situatie blijft zoals die is. Opmerking Oege Hoekstra; volgens Hoekstra zijn de invoegstroken een halve meter te smal en te kort! Trekkers hebben nog steeds niet genoeg ruimte volgens Hoekstra. Er zitten ook kieren tussen de weg en het beton, dit zou gevaarlijk kunnen zijn voor b.v. fietsers. Er zijn meerdere mensen in het publiek die laten merken, die hier ook hinder van ondervinden. Wij nemen dit als Dorpsbelang mee naar de gemeente toe.
- Van Oord. Bas Uildriks heeft gebeld met de manager van Van Oord (Strandje bij de pont): ze zijn er nog steeds mee bezig! En ze houden ons op de hoogte.
- Website up to date houden: er wordt nog steeds te weinig mee gedaan. Het lijkt meer op een archief dan op een website. De nieuwe groep van de dorpskrant komt ook nog met ideeën hierover.

-
- Feestboot van de jeugd Tytsjerk: schunnige teksten worden niet meer op de kade erop gezet, maar later op de boot geschreven.

Behandel punten

- De Warren: 14 mei 20:00 uur speciale bijeenkomst. Plan is dit in 2 delen te doen, eerst geeft de gemeente informatie en daarna gaan we als dorp hier met elkaar over praten. Opmerkingen: kunnen er stukken over de Warren op de website geplaatst worden? Jazeker kan dat dat idee steunen wij.
- Kandidaat nieuw bestuurslid; Erika Comello tegenstemmen? nee.
- Presentatie boekje "It Lûd fan..." door Sandra Ordelman van Kearn, Sandra heeft een mooi boekje gemaakt met daarin informatie en alle verhalen van dorpsbewoners, waar ze een interview mee heeft gehad. Deze krijgen wij nog digitaal toegestuurd, en wordt dan via de dorpsmail naar iedereen verzonden.
- Jaarrekening & begroting bespreken. Verslag kascommissie + nieuw lid 2020? Dhr. Jan v.d. Meulen geeft aan dit de komende 2 jaar wel te willen doen.
- Dorpsvisie 2020-2030. Na de zomervakantie gaan we dit weer verder oppakken! Dat is er door andere lopende zaken niet meer van gekomen. T.z.t. meer informatie hierover.
- Karakteristyk T-diel (Open Monumentendag) 14 september. Klaas Hoogstra houdt zich hiermee bezig. Er is een groep bezig om ons dorp mooi op de kaart te zetten, je kunt evt. je huis beschikbaar stellen mocht je een karakteristiek huis hebben, dan kan men zich hiervoor opgeven bij Klaas Hoogstra en het mag ook via het mailadres van Dorpsbelangen dorpsbelangensuwald@hotmail.com
- Bespreken bijeenkomst met B&W. Bas geeft uitleg hierover van punten die daar besproken zijn. De Notulen hiervan zijn inzichtelijk, mocht hier interesse voor zijn.
- De dorpskrant "Mei Inoar" Er is een nieuwe groep opgestaan! Huidige groep blijft ondersteuning geven. Na de zomervakantie gaan we hier meer van merken.
- AVG, datagebruik binnen Dorpsbelangen: opmerking Coby v.d. Veen: er mist een formulier met goedkeuring van de leden bij het gebruik van hun gegevens. Goed punt! Wij nemen dit als Dorpsbelangen mee.

Vervolg: Notulen Ledenvergadering 5-4-2019

- AED-beheer. Durkje wil graag het beheer behouden van de AED's. Opmerking Coby v.d. Veen: is het ook handig voor een achtervang? Iemand die het ook op zou kunnen vangen? Draaiboek idee? Wij gaan dit in onze maandelijkse vergadering bespreken hoe we dit aan gaan pakken.

Rondvraag & WVT

- Toneelvereniging wil graag iets toelichten over het Oera Linda project. Vraag van Jan Visser: Het is een heel groot project en we zoeken nog steeds vrijwilligers om mee te helpen. Wie zou ons willen helpen bv. in het bouwteam, kaartverkoop, verkeer regelen, catering, enz... Ook zoeken we donateurs / sponsors! Mochten er verder nog vragen en of tips zijn, dan kunnen jullie bij Jan Visser terecht. En mocht je willen helpen dan graag! Opgave bij Jan Visser.
- Opmerking Hotze Bakker: Afgelopen winter SH wei. Bomen zijn eraf gekomen, er is nu een grote ruimte ontstaan en er zit een rare knik in de weg. Is het een idee, dat die knik er misschien uitgehaald zou kunnen worden door de gemeente? Wij gaan hier even naar vragen bij de gemeente.
- Opmerking Piet Reitsma FNP: mag politiek aanwezig zijn 14 mei bijeenkomst De Warren? Ja, dat mag.
- Opmerking bijeenkomst De Warren: misschien in 2 avonden doen? Zodat men er ook even over na zou kunnen denken. Misschien teveel op 1 avond. Dit gaan we die avond bekijken en dan beslissen.
- Afscheid Durkje Kooy als bestuurslid/voorzitter.

Sluiting van de vergadering.

Alg. Ledenvergadering Dorpsbelang

Beste dorpsgenoten,

Afgelopen maandag 2 november hebben we vergaderd in een nieuwe samenstelling en hanteerden we dat een beetje als een alternatieve jaarlijkse ALV. We hebben afscheid genomen van Klaas Hoogstra als penningmeester. Ook via deze weg willen we Klaas nogmaals van harte bedanken voor zijn inzet de afgelopen 5,5 jaar! We hebben ook een opvolger gevonden voor Klaas, namelijk Mels Hoogendoorn.

Hij zal ook het penningmeesterschap overnemen van Klaas. Mels heeft ook samen met Jan Tuinstra de kascommissie uitgevoerd, waarbij geconstateerd werd dat alles spik en span was. Kortom we zijn weer op volle slagkracht om aan de gang te gaan voor ons mooie dorp!

Verder spelen er een aantal zaken die van belang zijn. De Suderfinne is momenteel dicht, er zijn momenteel geen inkomsten voor ons dorpshuis, maar de vaste lasten lopen wel door. We willen graag het dorpshuis steunen en zijn in gesprek hoe we dat kunnen doen.

We hebben ook de twee "dorpsvisie avonden" omgezet in een top 5 punten op basis van de huidige dorpsvisie. Zo hebben we ook in concept een leidraad voor de komende 10 jaar om wat we willen gaan bereiken. De update van de dorpsvisie zal via de e-mail worden gedeeld.

Een ander punt wat we hebben besproken is de woningprogrammering van de gemeente en de impact op Suwâld. We hebben 28 oktober een gesprek gevoerd met ambtenaren en wethouder over de woningen in ons dorp en de toekomst daarvan. Er is momenteel geen kavel meer te koop en in tegenstelling tot vroeger, gaat de huizenverkoop momenteel erg hard. Er is nu op dit moment bijvoorbeeld geen huis te koop. Met als consequentie dat er geen vernieuwing plaatsvindt, we de demografie tegen hebben (er wonen gemiddeld steeds minder mensen in een huis) en we geen enkele doorloop hebben van ouderen in dit dorp naar duurzame en levensloopbestendige woningen. Dit willen we heel graag gaan aanpakken.

We vragen u bijvoorbeeld dus ook met ideeën te komen voor inbreidingsmogelijkheden in ons dorp, zoals bijvoorbeeld een aantal woningen realiseren op een plek waar een boerderij staat die wil gaan stoppen, of bijvoorbeeld appartementen realiseren in een klein deel van de Suderfinne om de verduurzaming en het toekomstbestendig te maken. Dus hierbij de oproep, denk met ons mee en kom met ideeën, hoe gek ook, zodat we kunnen kijken wat het beste past en waar de gemeente ook iets mee kan gaan doen!

Als laatste is en blijven de corona maatregelen nog steeds van kracht met grote invloed op St. Maarten (alleen met familie), Sinterklaasintocht (gaat niet door) en viering van de feestdagen en Oud&Nieuw. Over dat laatste volgen we natuurlijk het nieuws en advies van gemeenten en veiligheidsregio op de voet. Het zijn en blijven rare tijden, maar we gaan er met z'n allen tegenaan en maken er iets van. Dus kijk naar elkaar om, hanteer de regels en blijf vooral gezond!

Namens Dorpsbelangen Suwâld,
Bas Uildriks

Van onze correspondent van het Zuiderend

De bibliothecaresse

In een weekend had ik nachtdienst. De collega's van de avonddienst wilden net het politiebureau uit voor een melding van een echtelijke ruzie. "Gaan jullie maar naar huis, dan doe ik deze melding wel". Samen met een collega ging ik naar het bewuste adres. Het liep inmiddels tegen middernacht. In de bewuste woning hing een uniformjas aan de kapstok. Op de jas onderscheidingstekens van een "hoge officier" van een, wegens privacyredenen, niet nader te noemen krijgsmachtonderdeel.

In de kamer zag ik man en een vrouw als kemphanen tegenover elkaar staan. Twee jonge bange timide kinderen zaten op een bank tegen elkaar. De man en de vrouw schreeuwden tegen elkaar dat het een lust was. "Dat rotwijf gaat vreemd" schreeuwde de man, bij wie ik een alcohollucht waarnam. "Die vent is niet goed wijs, want dat is helemaal niet waar" schreeuwde de vrouw. Ze bleken die avond op een feestje te zijn geweest.

Ik liet de ouders in hun sop gaarkoken en ging naast de kinderen op de bank zitten en vroeg hen hoe zij zich voelden. Deze vraag kalmeerde pa en moe en nadat de situatie was gekalmeerd en met het advies om vooral deskundige hulp in te schakelen en hun kinderen niet met hun problemen lastig te vallen, vervolgden we onze dienst.

Enkele weken later op een vroege zondagmorgen, zag ik tijdens surveillance op een vreemde plek bij het spoor van de NS-sprinter tussen Zoetermeer en Den Haag een personenauto staan. "Vreemd" zei ik tegen mijn collega, "We gaan even kijken". De auto was niet afgesloten en er lagen tennisspullen op de achterbank. Iets verderop lagen in het hoge gras een spiernaakte vrouw en eveneens spiernaakte man op een plaid, hun kleding netjes op een stapeltje in het gras. De vrouw schrok enorm toen ze ineens een politieauto naast zich zag opdoemen. Ze probeerde een deel van de plaid over haar naakte lijf te trekken, maar helaas. Ik herkende de vrouw als de echtgenote van de defensiemedewerker. De man herkende ik eveneens, want die woonde in de straat achter mij. Ook hij had een eigen gezin met kinderen. Ik kon op dat moment alleen maar denken aan hun minderjarige kinderen en wat hun te wachten stond. Al met al was het een gênante vertoning.

Ongeveer twee jaar later vroeg Afien mij mee te gaan naar de plaatselijke bibliotheek. Zij zocht alvast 'nieuwe' boeken uit en ik zou de 'oude' boeken inleveren. Er stond een forse rij voor de inleverbalie. De medewerkster herkende ik als de overspelige echtgenote.

Op een gegeven moment keek zij op van haar werk, herkende me en kleurde direct via roze naar donkerrood. Ik betrapte mezelf op een binnenpretje toen ik de vrouw zo zag blozen. Met nog steeds een kleur als vuur nam zij de boeken van mij in ontvangst.

De anekdote gaat nog verder, want weer een jaar of wat later vertelde Afien me, dat een medewerkster van de plaatselijke bibliotheek informatie wilde over het onderwijs. Afien was al jaren adjunct-directeur van een basisschool en wilde daar best aan meewerken. Op een doordeweekse dag om 13.00 uur kwam de bewuste mevrouw op de fiets de voortuin inrijden en jawel, het was de mij welbekende bibliothecaresse. "Ik doe wel even open" zei ik tegen Afien en rende naar de voordeur. De dame stond aan de grond genageld en kleurde weer van donkerrood naar paars. "Wat leuk dat u hier bent" zei ik met een uitgestreken gezicht. "Die vrouw was nerveus" meldde Afien na afloop van het gesprek. Ze informeerde zelfs nog of jij haar kende, maar ik snapte niet waarom ze dat vroeg. Ik vertelde Afien hierna mijn ervaringen met deze vrouw.

"Nou snap ik dat ze zo zenuwachtig overkwam" zei Afien en kon, evenals ik, een glimlach niet onderdrukken.

Deze situatie speelde zich ruim 35 jaar geleden af en als u als lezer meent iemand uit het verhaal te herkennen berust dit op louter toeval.

Tjeerd Daane

Verhuisd

Bijna 20 jaar geleden kwamen we in Suwâld terecht. Samen met de kinderen hebben we hier een prachtige tijd gehad. De kinderen zijn hier veilig opgegroeid.

Het was altijd een fijn samenzijn met iedereen uit het dorp tijdens dorps,- en schoolactiviteiten, diverse commissies en dorpsfeesten.
Iedereen bedankt daarvoor!

**Dirk Siebe & Maaïke,
Sander, Ilse en Jurje Sijbesma.
Wettermunt 13 in Burgum.**

Nieuws van Bernemierskip 'De Triangel'

In groep 1/2/3 werken we over ridders en kastelen en dit hebben wij erover geleerd...

'Een ridder heeft een harnas, een schild en een zwaard.' **Hannah**

'Een kasteel heeft een ophaalbrug en torens.' **Daniël**

'Een ridder draagt een harnas.' **Xavi**

'Een kasteel heeft kantelen en die kan ik al tekenen en knippen.' **Silvan**

'Een ridder heeft een zwaard en een paard.' **Tom**

'Een ridder heeft een schild, een zwaard en een paard en er is ook een prinses in het kasteel.' **Zoë**



'Een kasteel heeft torens, vlaggen en een ophaalbrug.' **Sam**

'Een kasteel heeft torens, een poort en een ophaalbrug.' **Sipke Gijs**

'Een ridder heeft een helm, een harnas en een zwaard.' **Sophie**

'Een ridder moet kunnen vechten en op een paard rijden.' **Demi**

'Ridders schieten met een pijl en boog.' **Bard**

'Een ridder heeft een zwaard en een schild.' **Sybe Jan**

'Een kasteel heeft torens en een poort.' **Bas**

'Een ridder heeft een harnas.' **Marrit**

'Op het kasteel woont een heer en een prinses en een ridder' **Afke Jildou**

'Er gaat automatisch een hendel omhoog en dan valt de boef in de gevangenis' **Lyke**

'De poort gaat open bij het kasteel' **Tsjerk**

'Ridders vechten met andere ridders' **Milou**

'Ridders bestonden vroeger, er waren toen ook koetsen' **Floris**

'Hynders ha fan dy telkens oer sich hinne, ik tink omdat se dan gjin sear krije en om it lekker waarm te ha' **Jan Dirk**



'Je moet heel hard trainen om ridder te worden: je leert vechten en op een paard rijden en eten brengen naar de koning' **Lucas**

'De prinsessen ha moaie jurken' **Meike**

'Ridders ha in harnas oan en se ha in swaard en in skild' **Boukje Marije**

'Ridders hebben een veer op hun helm en dan kun je zien bij welk kasteel ze horen' **Elisa**

'Ridders zijn er om te vechten. Je wordt ridder als iemand met z'n zwaard op je schouder slaat, zachtjes'. **Morris**

'Opdevlagvanderidderstaantekeningen,jekuntzienvanwelkkasteelhijis.' **Djurre**

'We deden een leuk spelletje met de hoepels. In de groene hoepel moesten spullen liggen die bij de ridder hoorden en in de rode hoepel welke spullen er niet bij hoorden'. **Norah**

Marianne Sollie

Suwâldster om utens

Hedzer Sietsma



Na wat speurwerk in de familie (bedankt Jannie Visser!) kwam ik achter het telefoonnummer van Hedzer Visser. Voor mij destijds een mysterieuze man, er gingen toen ik een klein jongetje was veel verhalen over hem door het dorp heen. Toch maar eens uitzoeken hoe dat zat en hoe het nu is.

Ik kwam op een geschikt moment, want Hedzer en zijn vrouw Anneke zaten juist in de oude foto's.

Een mooi autoritje naar Wapse, en achter het bedrijf van hun zoon Jan was ik welkom in een mooie woning op één hectare(!) grond.

Verrassend, maar als je dan hoort hoe hard ze hebben gewerkt en wat voor risico's ze hebben genomen welverdiend!

Hedzer is 72 jaar geleden geboren in een huisje zo ongeveer op de plek waar nu Ed en Fiona wonen. In die tijd stonden er nog een paar huisjes aan hetzelfde pad. Daar woonden Jan en Tiete en Sjouke Medemblik. Jan zijn vader boerde op een "spultsje" achter Kerkbuurt 30 en 32. Je moest dan bij bakker Broos door de steeg en dan kwam je er. Later boerde zijn oom Oene Visser daar. De familie Sietsma woonde toen in het huis waar Jan Tenniglo woont.

Hedzer zijn vader was veel en vaak ziek, TBC. Dat was in die tijd nog een ernstige ziekte. Zijn vader lag dan in het sanatorium in Laren. Dat heeft zo'n 7 jaren geduurd. Zijn moeder was erg positief ingesteld en hield het gezin op de been. Het heeft wel geleid tot een hele sterke familieband binnen het ouderlijk gezin en ook met de kleinkinderen. Tot hele hoge leeftijd kwamen vader en moeder Sietsma zondags op de koffie bij Hedzer en Anneke. In hun horecaonderneming was er dan tijd en ruim voldoende plek om de familie te ontvangen.

Hedzer was geen kind dat graag naar school ging. Hij bewaart echter heel goede herinneringen aan meester van Dijk. Van Dijk is later ook nog bij hem op bezoek geweest in Wapse. Ze hebben toen heel leuk herinneringen opgehaald waaronder de volgende: Op een bepaald moment werd er in Burgum een sportdag georganiseerd. Meester van Dijk wilde dat zijn leerlingen daar heen gingen. Van het hoofd der school, meester Schreiber, mocht dat niet.

Na uitgebreide discussies kon het toch doorgaan, mits er een ouderling meeging om in de gaten te houden dat de christelijke kinderen niet werden "besmet" door de openbare kinderen.

Wiebe Bergsma ging mee en hield een oogje in het zeil. Op deze sportdag was Hedzer de grote winnaar. Hij haalde op veel disciplines de eerste prijs! Teruggekomen op school eiste meester Schreiber de eer op..... Hedzer was toen al een sterke en sportieve man!

Hedzer liet me een klassenfoto uit de lagere schooltijd zien. Klasgenoten waren Wobbe de Vries, Thys van der Veen, Tsjikke en Sietske van der Kooi, Aukje Mulder, Beppie Antonides, Jouke Bosma, Jinny Hoekstra voor zover we konden uitvinden.

Hedzer is "praktisch" geschoold op de bakkersvakschool in Leeuwarden. Altijd op de fiets naar school; tenminste dat dachten zijn ouders. Tot die op zekere dag een telefoontje kregen, met de vraag hoe het met Hedzer ging. Bleek dat hij al 14 dagen niet op school geweest was. Wel op gewone tijden van huis en thuis, maar intussen mooi wat rondhangen in de weilanden rond Suwâld.

Hetzelfde verhaal over de kerkgang. Hedzer zijn ouders gingen niet meer naar de kerk, maar de kinderen Sietsma moesten wel. Hedzer liep dan de kerk in, keek welke liederen gezongen zouden worden en ging weer weg. Thuis kon hij dan vertellen wat er gezongen was. Dit ging goed, totdat zijn tante Afke zich versprak..... "Hedzer was ondeugend, maar niet gemeen".

Na het behalen van het bakkersdiploma ging Hedzer aan het werk bij bakker Harmsma in Burgum, maar Hedzer was moeilijk "binnen" te houden. Hedzer wilde naar zee. Hij was toen 17 en had de handtekening van zijn vader nodig. De raad van zijn vader was: "ga daar iets doen wat je aan de vaste wal ook kunt doen." Hedzer werd kok onder andere op de "Prins der Nederlanden" een groot passagiersschip. Later op gecombineerde vracht/passagiersschepen. Deze schepen deden ook veel kleinere havens aan. Hedzer heeft zodoende heel veel van de wereld gezien, en veel inspiratie voor voedselsoorten opgedaan. Dat is hem later goed van pas gekomen! Het varen werd afgewisseld met werk bij "Onder de Linden" in Sneek. Dat was vooral in de zomer. In de winter werd dan vertrokken naar exotischere en warmere gebieden als Mexico, Chili en Amerika.

Ik wist me nog te herinneren dat ze bij zijn ouders een opgestopte krokodil hadden staan, en inderdaad die had Hedzer ooit meegenomen uit Brits Guiana. Later heeft de familie Sietsma nog houden en keren gehad met een aap en een tropische eekhoorn. De krokodil heb ik weer teruggezien in de kelder van hun huis.

Vervolg: Suwâldster om utens

Hedzer en Anneke hebben elkaar voor het eerst ontmoet in het ziekenhuis. Anneke komt van Ameland en als echte Amelander ging je vroeg of laat parachutespringen. Het is dan de bedoeling dat je veilig op de grond landt. Bij Anneke ging dat niet helemaal goed, ze dreef af naar het dorp en kwam ongelukkig op een dak terecht. In het ziekenhuis lag ze naast Janke, de zus van Hedzer.....

Toen Anneke met haar ouder ook nog verhuisde naar Sumar werd het allemaal wat gemakkelijker. Wat reizen betreft dan, want de verkering is een aantal keren uit geweest. Wat wil je ook met twee van zulke avontuurlijke (en eigenzinnige) mensen. Hun eerste huis stond in Hurdegaryp. Anneke is daar eerst alleen gaan wonen, contact werd onderhouden via Radio Scheveningen. Hun eerste kind Anouska Arica heet zo, omdat Hedzer het nieuws van de zwangerschap ontving toen hij in Arica (Chili) was. Naast Anouska hebben ze nog drie kinderen gekregen. Jan, die nu de herberg van Wapse runt, Siet-ske en Arjen. Ze hebben 8 kleinkinderen. Alle kinderen wonen redelijk in de buurt en ze zien elkaar vaak.

Hedzer en Anneke zijn getrouwd in de Suderfinne. Ze waren de eersten die de grote zaal afhuurden en daarom werd er geen zaalhuur berekend. "Een slokje kostte 75 cent".



Hedzer ging werken bij van der Valk in Hurdegaryp en werd daar niet gelukkig van. Ontslag genomen en aan de slag als stucadoor. Vier dagen aan het werk in Duitsland, vrijdag's en zaterdag's beunen en zondags met zijn vader in de schapen. Op deze manier werd je wel moe, was je iets vaker thuis dan als je op zee zat en je verdiende veel geld!

Later verhuisd naar Langezwaag en samen met een zekere Van Barneveld een bedrijf opgezet in Oosterwolde. Van Barneveld had het geld, Hedzer de recepten. (De soepen die er gemaakt werden gingen ook bij Jan en Dieke over de toonbank). Later heeft deze Van Barneveld Mora overgenomen.

Het bedrijf groeide en toen er 15 man werkten, was het voor Hedzer wel weer tijd om wat anders te gaan doen. Het werd een cafetaria in Noordwolde wat ze heel goed aan de loop kregen. Deze weer verkocht en in Drachten de onderneming "De Elfsteden" gestart. Opening door Evert van Benthem. Toen werd de drukte even te veel en werd Hedzer overspannen. Iets later toch maar weer op verzoek van de bank een verlopen bedrijf in Steenwijk gekocht.

Na twee en een half jaar goed gedraaid te hebben kon dit ook weer verkocht worden. Driekwart jaar in een caravan gewoond (met vier kinderen) in Vledder en in El slo het dorps huis overgenomen.

Ook dit etablissement voortvarend opgebouwd. Bussen en bussen vol bezoekers deden dit bedrijf aan, het werd een groot succes. In plaats van waardering uit het dorp kregen ze steeds meer moeilijkheden met het dorp. Uiteindelijk heeft de gemeente het dorps huis teruggekocht.

Stilzitten was er niet bij, want de herberg van Wapse kon worden gekocht. Ook een verlopen bedrijf. Ook hier werd de Hedzer en Anneke aanpak een groot succes. Een indrukwekkende onderneming, waar heel creatief (zeker nu in coronatijd) wordt ondernomen. Zoon Jan en zijn vrouw hebben nu de leiding. Hedzer en Anneke kijken een klein beetje toe.

Veel Suwâldsters weten de weg naar Wapse te vinden. Zij kunnen dan ook schitterende schilderijen van Anneke bewonderen. In de zaak zijn een groot aantal te vinden, maar ook thuis heeft ze erg veel werken hangen. Anneke geeft aan dat dit haar uitlaatklep is. Als ze aan het schilderen is, vergeet ze alles om haar heen!

Hedzer vindt zijn rust in golf en motorrijden en een beetje prutsen, zoals hij zelf zegt (er staan een paar mooie klassieke motoren in de garage). Vaak doet hij dingen alleen. "Ik heb al heel veel mensen gezien en gesproken".

Hoewel Hedzer een paar jaar geleden een hersenbloeding heeft gehad en Anneke ook de nodige gezondheidszorgen heeft, leven ze zich nog volop uit en genieten ze van alles wat ze meemaken.

Ik heb heel veel verhalen gehoord deze middag. Over het opzetten van een snackbarketen in Rusland, de zware ongelukken met de Triumph Spitfire, het bijna stikken met Jan Broos in de kofferbak van een auto liggend, het plagen van de dorpsagent Havinga, het introduceren van de Cajun keuken, enz., enz., ontbreekt de ruimte in deze Mei-Inoar.

Hedzer en Anneke komen nog regelmatig in Suwâld. Even een rondje met de motor en over de begraafplaats waar de voorouders liggen. Een kop koffie of een ijsco bij de pont. Als je hen tegenkomt en even tijd hebt, vraag dan maar naar deze verhalen.

Piet Gosse Hoekstra

Uit de Oude Doos

Uit: 'Mei Inoar' juni 1985

Ut de skiednis fan Doarpsbelangen II

In foarige kear is wat meidiel oer de oprjochting fan ús Feriening foar Doarpsbelangen (op 2 jannewaris 1902) en it foarspul dêrfan. De Feriening is yn dy tiden benammen opset om winterdeis de belangen fan 'e arbeiders te tsjinjen: dêr stie by foarop om har yn tsjustere winterdagen wat byfertsjinje te litten. It foarige kears neamde skieppefûns wie dêr al in útfloeisel fan. Alderhande soarten wurksumheden kamen dêr yn begjinsel ek foar yn 'e beneaming: it meitsjen fan klompen, matten, sigaren, eine- en bijekuorren en skrobbers waard neamd en ek it seagjen en kliuwen fan hout. Bûten letter wat klompemakerij kaam it yn 'e praktyk foaral op it branhout-meitsjen del. Jierren oanien waard sadwaande troch de Feriening hout oankocht, dat troch Suwâldster arbeiders (mei útsluting fan wa't yn 'e "Vermogens"-belêsting siet!) fynmakke wurde moast. Lange jierren wie it 'lean' 9 sinten de oere. Der mocht net foar mids desimber (letter net foar 1 jannewaris) mei begûn wurde. Yn febrewaris fan it jier 1905 wie der sa in opbringst fan 46.000 brânhoutsjes (se moasten trijekantich wêze), dy't foar f. 2.21 de tûzen ferkocht waarden (wat dat jier foar de Feriening op in 'ferlies' fan likernôch f. 8,- kaam te stean...).

In oare wurksumheid moat ek noch efkes neamd wurde: op 'e earste bestjoersgearkomste (10 jannewaris 1902) waard besluten om oan it bestjoer fan 't "Coöperatieve roomboterfabriek" yn Garyp te freegjen om Suwâldster arbeiders ek diele te litten yn 'e f. 150,- jild dat fan 't fabriek útlutsen wie om yn 't gefal fan in strange winter iisblokken te seagjen. Der hawwe winters west dat Suwâldsters mei oan 't iis-seagjen west hawwe!

Fierders rint as in reade tried troch alle ferslaggen, jier nei jier, it ûnderhâld fan it Gariper paad. Dat wie foar Suwâld doedestiids de wichtichste ferbining mei de bûtenwrâld, de libbens-ier. Alles wie hjir doe 'maatskiplik en ekonomysk- oriëntearre op Garyp. De molke gie der hinne en de post (en telegrammen) kamen dêr wei.

Dat paad (mei oerset en skille) wie sadwaande in ding fan oanhâldende soarch. It paad stie wolris splis, moast ophege wurde mei sân en seadden, krige dan wer stoarm- en wetterskea. It is suver in ferhaal sûnder ein en it soe lang duorje, ear't foar 't earst de nammen fan Tytsjerk en Burgum yn 'e ferslaggen opdûke (Tytsjerk yn ferbân mei de spoarhalte; Burgum yn ferbân mei in kursus fan it Griene Krús: ien foar manlju en ien foar froulje apart!).
Wy libje dan al wat letter yn 'e tiid, mar noch lang net yn uzes, is wol te begripen.

(auteur onbekend)

Harry van der Meulen

Kerstboomhandel Haakma & Kuperus

Van eind november tot en met 24 december kunt u bij ons mooie kerstbomen uitzoeken voor een betaalbare prijs. Van potformaat tot en met 6 meter.

U kunt ook vooraf een kerstboom zelf in het weiland uitzoeken en reserveren. Wij hebben 3 soorten kerstbomen: Blauwspaar, de groene den en Omorika, die is blauw met groen.

Wij zijn 6 dagen in de week open en ZONDAGS GESLOTEN.
En na 5 december hebben we elke avond KOOPAVOND.
Wij hebben GEEN PIN:

Voor meer informatie kunt u ons bellen.
Tjalling Haakma: 06-10201583
Tjeerd Kuperus: 0512-517678
Ons adres is: Nijtap 26, Opeinde Drachten

De borden staan bij de weg.
Vlak bij A.T.H. de Boer
Schuin tegenover Kippenrestaurant 'De Kakelhof'.

Kids Kerstworkshop

Voor de kinderen van groep 4 tm 8!

Wanneer: Dinsdag 15 december 2020
Tijd: Gelijk uit school, het duurt tot 15.30 uur. Je wordt gelijk meegenomen uit school en weer bij school teruggebracht.
Waar: Louwsmarwei 5 Suwâld
Kosten: € 7,50

Lijkt het je leuk om te komen, vraag dan je ouders een mail te sturen, liefst voor 11 december a.s.

Natuurlijk staat er drinken en wat lekkers voor je klaar.

Hopelijk zien we je bij Kids Kerstworkshop!

Groetjes van **Klasien Hoekstra en Uilkje Schevel**

Email: louwuilkje@scheveldairy.nl

Kerst-knutselpakketten

De laatste jaren organiseer ik kerstworkshops bij ons thuis, maar dat is dit jaar nog even afwachten. Rond deze tijd is het natuurlijk altijd leuk om iets moois te maken waar je lang van kunt genieten! Daarom kom ik met een alternatief, zodat u wel iets bijzonders in huis heeft tijdens de feestdagen.

U kunt bij mij 2 soorten kerst-knutselpakketten bestellen:

Pakket 1: Viltten kerstschilderij (glas-in-lood - look) maken in een fotoframe van hout

Pakket 2: Een grote kerstbal met ledverlichting in een krans

Er zijn ook meerdere doe-het-zelf pakketten bij mij verkrijgbaar. Al deze pakketten zijn compleet verpakt en uiteraard met een beschrijving. De pakketten worden op bestelling gemaakt en op aanvraag bij u thuisbezorgd.

Voor meer info kunt u gerust bellen naar tel.: 06-12833462 of stuur een mailtje naar workshops@volontaire.nl

Vriendelijke groet,
Jenny Kootwijk
Kerkbuurt 10

Nieuwsbrief Kom mar op!

Beste betrokkene

Kom mar op! - Jong

We zijn opnieuw heel erg blij met de grote opkomst voor het jongerentoneel. Het is gelukt om met twee groepen te starten. Gelukkig kunnen de jongeren nog steeds repeteren met inachtneming van de huidige regels. De volgers op Facebook en Instagram hebben inmiddels kennisgemaakt met de spelers en zijn daar op de hoogte van alle ontwikkelingen. Regisseur Grytha en stagiaire Amber zijn al flink het oefenen met de jonge talenten en ook aan het decor wordt hard gewerkt! Veelbelovend dus en we zijn dan ook benieuwd naar de voorstellingen straks in januari.

Jûnspraak

Jûnspraak staat in 2021 opnieuw op de planning! Kern van deze avond is een gezellige avond op basis van het delen van verhalen. Hierdoor leren we elkaar beter kennen en kunnen zo dichter bij elkaar komen! Ken je of ben je iemand met een interessant verhaal voor deze avond, laat het ons dan weten. Neem contact op met Nynke Talsma of mail je gegevens naar kommaroptoaniel@gmail.com. Vrijdag 26 februari 2021: Jûnspraak

Rabo Clubsupport

In samenwerking met shantykoor De Pypkesjongers en SVS heeft Kom mar op! deelgenomen aan de Rabo Clubsupport actie. Alle Raboleden hartelijk bedankt voor de steun!

Corona

Het blijft voor ons improviseren om onder deze omstandigheden door te kunnen gaan. Ook nu proberen we zoveel mogelijk activiteiten in al dan niet aangepaste vorm door te laten gaan. Soms is het nodig om activiteiten even uit te stellen. Iedereen bedankt voor de onmisbare hulp en begrip!

Jan Visser

Dankbetuiging

Hierbij wil ik het gehele dorp bedanken.
Voor al jullie steun en medeleven tijdens de ziekte.
En na het overlijden van Froukje

Jos

Jan Jochums Visser Stichting

Kent u ons al? Onze stichting is vernoemd naar een oud-dorpsgenoot. Jan Jochums Visser werd op 8 maart 1926 geboren in Suwâld (Suawoude). Zijn ouders hadden een boerderij die noodgedwongen verkocht moest worden tijdens de crisis van 1929. Jan is daarna in armoede opgegroeid in een eenkamerwoning in het dorp. Jan ging hier naar de lagere school tot de oorlog uitbrak.



Na de oorlog ging Jan de psychiatrische verpleging in. De oorlog had hem geleerd geen waarde te hechten aan materialistische zaken en zijn gevoel lag in het helpen van andere mensen. Op zijn 19e moest hij militaire dienstplicht vervullen en werd naar Indonesië uitgezonden. In veldhospitelen vlak achter de frontlinies verleende hij daar eerste hulp aan gewonde soldaten. Dit heeft hij ongeveer 3 jaar gedaan.

Na zijn dienstperiode is Jan op een gegeven moment naar Canada gegaan als houthakker. Daar is hij in contact gekomen met een Engelse dame die 126 gehandicapte mensen verzorgde. Jan ging deze dame helpen met het verzorgen van de jongeren. Dit is het begin geweest van zijn werk. Later is hij in Dixville – Quebec zijn eigen opvang begonnen.

Door politieke beslissingen heeft hij zijn werkterrein verlegd naar Indonesië. Daar is Jan in contact gekomen met mensen van de Wesleyan Church en kon via deze kerk op de Filippijnen een oude campus krijgen. Het is dan inmiddels 17 augustus 1979. Jan heeft deze plek (de Grace Mountain Mission, ook wel GMM genoemd) uitgebouwd tot een veilige opvangplaats voor kansarme Filippijnse kinderen, die daar onderwijs, voedsel en onderdak kunnen krijgen. Dit met als hoofddoel om voor deze kinderen een betere toekomst te creëren.

Grondlegger Jan Jochums Visser is op 15 september 2005 overleden. Zijn gedachtegoed en nalatenschap is overgenomen door de Filippino's zelf, José Milan is nu hoofd van de campus en gaat verder in de voetsporen van Jan Visser. Door het oprichten van onze stichting kunnen wij maandelijks met hulp vanuit het dorp een financiële bijdrage leveren om dit mooie project in stand te houden.

Bron: <https://www.janjochumsvisser.nl/over-ons/historisch-verhaal>

Nieuws vanaf de Filippijnen

In augustus zijn de lessen weer begonnen en de school telt momenteel 27 leerlingen. De gezondheid van de leerlingen en medewerkers wordt goed in de gaten gehouden, aangezien Covid-19 ook op de Filippijnen aanwezig is. Het aantal infecties in het gebied lopen terug, maar veel mensen (met name in de regio Manilla) zijn door corona hun baan kwijt geraakt. Twee leerkrachten van het project zijn onlangs getest op corona, maar gelukkig was deze uitslag negatief.



Tijdens de lockdown hebben een aantal leraren samen met de studenten in de tuin gewerkt. Door het bouwen van een kas kunnen bloemen, vetplanten en cactussen gekweekt worden. Deze worden verkocht en bezorgd in de regio Baguio. De opbrengt hiervan komt weer ten goede aan de campus. Door de hevige regenval in oktober is een deel van deze bloemen helaas verloren gegaan.

Het herstellen hiervan zal moeten wachten tot volgend jaar, als rond maart het droge seizoen weer begint.

Het weer op de Filippijnen kan af en toe behoorlijk regenachtig en winderig zijn. Gelukkig gaat dit meestal goed, maar kort geleden is er een boom op de campus omgewaaid. Samen met studenten is alles weer netjes opgeruimd en bleef de schade beperkt.

José en alle andere betrokkenen van het project zijn erg dankbaar voor de steun die ze namens onze stichting vanuit Nederland ontvangen. Dit helpt ze voorzien in hun dagelijkse levensbehoeften en in de voorbereidingen van het aanbouwen van een nieuwe (grotere) school en een kerk.

Oud ijzer

Heeft u nog oud ijzer liggen waarvan u geen gebruik meer maakt? Wij zamelen het graag voor u in, waarbij de opbrengst volledig ten goede komt aan onze stichting. U kunt uw oud ijzer inleveren bij Roel Mulder aan de ds. Pelstraat nr. 10 (tel. 431923).

Vervolg: Jan Jochums Visser Stichting

(half)jaarlijkse Bingo

Slecht nieuws helaas! Door alle maatregelen rondom corona kan de (half) jaarlijkse Bingo in november geen doorgang vinden. Dit vinden wij erg jammer, maar veiligheid en gezondheid staan momenteel voorop. Wij hopen dat de omstandigheden snel zullen verbeteren en wij u wellicht komend voorjaar opnieuw kunnen verwelkomen op onze traditionele dorps-bingo.

Appeltaartactie – bestel nu!

Bent u ook gek op een lekker stuk versgebakken appeltaart? Heerlijk met een toef slagroom en een kop warme chocolademelk met dit weer? Dan hebben wij goed nieuws!

Nu veel van onze acties helaas geen doorgang kunnen vinden door corona, zijn wij voornemens een nieuwe (doorlopende) actie op touw te zetten. Voor slechts € 9,50 kunt u bij ons een versgebakken appeltaart bestellen die ook nog eens bij u wordt thuisbezorgd. De opbrengst komt volledig ten goede aan het project op de Filippijnen.

Bestellen kan via e-mail (amarinsdejong@live.nl) of per telefoon/sms/whatsapp (06-45345782)

Alle appeltaarten worden vers voor u gebakken. Om uw bestelling goed te kunnen verwerken, ontvangen wij graag (tijdig) uw adres en voorkeursdatum + tijd waarop de taart geleverd kan worden.

Heeft u een appelboom in de tuin en een overschot aan appels die wij mogen gebruiken voor onze actie? Laat het gerust aan ons weten, wij horen het graag!

Donaties

De stichting is volledig afhankelijk van de opbrengst van haar acties en de donaties die wij mogen ontvangen. Hiermee kunnen wij maandelijks voor een deel in het levensonderhoud van de kinderen van de Grace Mountain Mission voorzien (o.a. huisvesting, onderwijs en gezondheidszorg). Een mooi gebaar vanuit ons prachtige dorp waarmee we de kinderen gezamenlijk een mooie toekomst kunnen bieden. Om deze maandelijks bijdrage in stand te kunnen houden is uw hulp/bijdrage hard nodig.

Helpt u ook mee? Alle donaties, in welke vorm dan ook, zijn van harte welkom!

Doneren kan via:

NL83 RABO 0362 714 444 t.n.v. Jan Jochums Visser Stichting.

Namens de stichting alvast bedankt voor uw bijdrage!

Amarins, Bauke, Gerda, Harry, Henny en Roel

Gadeautjes voor de feestdagen

TE KOOP: LEUKE CADEAUTJES voor de FEESTDAGEN en voor de VOGELS.



De herfst is begonnen en de winter is in aantocht.

Bij Mostermûne 4 kunt u terecht voor leuk accessoires voor in en om je huis. Zoals houten Sterren, Kerstboompjes, Engelen, Huisjes, Sleeën en nog veel meer.

Aan de vogels is ook gedacht.

Er word vogelvoer verkocht in verschillende kopjes, pindapopjes, op boomschijven, voederplateau, etc. (cadeautip)

Dit jaar geen verkoop huis aan huis! Alleen op verzoek komen wij bij u langs met onze bolderkar. Belt u dan het volgende nummer: 0511-843930.

Wanneer de vent kar niet bij de weg staat, staat deze in de garage. De deur staat open of bel anders gerust even aan.

Met vriendelijke groet
Andries en Wijtze Klijnstra

Kearn: Cyber Beppe

KEaRN krijgt €24.000 van het Oranje Fonds voor project Cyber Beppe



BURGUM - Welzijnsorganisatie KEaRN krijgt een bijdrage van € 24.000 van het Oranje Fonds voor het project Cyber Beppe. Cyber Beppe biedt digitale mogelijkheden aan ouderen om vanuit huis contact te maken met familie en vrienden: Ticht by hûs!

Steeds meer (voornamelijk) ouderen vereenzamen in een digitale, snelle werkelijkheid. Het netwerk van ouderen wordt steeds kleiner. Men is vaak minder mobiel, waardoor het aangaan en/of het onderhouden van contacten moeilijker is. Eenzaamheid ligt dan op de loer. Door de maatregelen rond de coronacrisis, zijn de gevolgen voor ouderen en eenzaamheid nog duidelijker zichtbaar en voelbaar geworden. Even samenkomen, een loopje naar de winkel, koffiedrinken tijdens de koffie ochtenden, op bezoek bij de kinderen en kleinkinderen: veel van deze zaken zijn niet meer mogelijk.

KEaRN biedt met Cyber Beppe de mogelijkheid om op een andere wijze contact te maken én te houden met familie en vrienden. Er wordt gewerkt met een beveiligde inbelverbinding, zonder moeilijke inlogcodes. Zo kunnen er op een veilige manier digitale ontmoetingen georganiseerd worden. KEaRN zet met dit project niet alleen in op het 'digivaardiger' maken van ouderen, maar nog meer op het gebruiken van de 'digitale weg' als een middel om (nieuwe) ontmoetingen te creëren en eenzaamheid aan te pakken. Projectleider Norma Klarenbeek: "Dankzij OkéPC hebben we de beschikking over een groot helder scherm met goed geluid, dat werkt echt heel prettig. Het videobellen heeft een positieve uitwerking op de mensen waar we al zijn geweest met Cyber Beppe." Met Cyber Beppe hoopt KEaRN ouderen digitaal met elkaar te verbinden. Klarenbeek: "Het zou mooi zijn wanneer er een digitaal platform ontstaat, waar men elkaar makkelijk en snel kan bereiken."

De bijdrage van het Oranje Fonds maakt het mogelijk om de komende twee jaar, met de inzet van vrijwilligers, via Cyber Beppe zoveel mogelijk ouderen in Achtkarspelen en Tytsjerksteradiel digitaal met elkaar te verbinden.

Het Oranje Fonds hecht, net als KEARN, grote waarde aan het 'samen doen'. Het Oranje Fonds bouwt aan een sociale samenleving, waar mensen er voor elkaar zijn en iedereen mee kan doen. Daarom mobiliseert, versterkt en ondersteunt het zoveel mogelijk mensen en organisaties die zorgen dat niemand er alleen voor staat. De steun bestaat uit inspiratie, advies, kennis en geld. Het Fonds kan dit doen dankzij o.a. de Postcode Loterij, de Nederlandse Loterij, Vrienden en bedrijven. Koning Willem-Alexander en Koningin Máxima zijn het beschermbaar van het Oranje Fonds.

KEARN is de welzijnsorganisatie in Achtkarspelen en Tytsjerksteradiel. De medewerkers van KEARN werken in de dorpen, met inwoners van jong tot oud. Zo weten ze wat er speelt en kunnen ze samen werken aan een betrokken en actieve samenleving waarin mensen zich met elkaar verbonden voelen, en waar ze gehoord en gezien worden. Ook tijdens deze coronatijd staat KEARN voor u klaar. Op www.kearn.nl/corona zijn alle initiatieven uit uw buurt terug te vinden. Ook kunt KEARN dagelijks telefonisch bereiken tussen 9.30 en 12.00 uur via 0511 – 465200.

Sponsors

De Mei Inoar is weer mede mogelijk gemaakt door onze sponsors:

Postma tankstations B.V. Tytsjerk - tankpostma.frl (0511-431256)
Jeeninga Bouw - jeeninga-bouw.nl (06-20985221)
Tjalma auto's - (0511-482264)
Bed & Breakfast De Warren - bbdewarren.nl (06-37335466)
Onderhoudsbedrijf Braaksma - (06-33706472)
ITD automatisering en Klijnstra online - itd.frl (0511-840072)
Hoekstra Flowers - (06-55564189)
Hondentrimsalon 't Kluifje - (06-19752206)
Schoonheidssalon Gjillie - salongjillie.nl (0511-432531)
Tij Uitvaart - tijuitvaart.nl (0511-474730)
Frutzel - Frutzel.nl (06-12833462)
Pedicure Wilma Bouma - pedicurewilmabouma.nl (06-10611622)
Schoonmaak- en schildersbedrijf H. Zijlstra - sshz.nl (06-54995890)
Maatwurk W.D. van Vaals - maatwurk.nl (06-50222073)
Suderfinne en 't Pypke
Boekhandel Burgum - boekhandelburgum.nl (0511-463737)
Kaashandel van der Wal - kaashandelvanderwal.nl (06-12553195)
Drankenspeciaalzaak Jelle - facebook.com/jelledranken (058-2138469)
Vandaag BSO - kindvandaag.nl (0512-541810)
SmoekK Styling met zorg - smoekk.nl (06-12251152)
Bosma verreiker verhuur - bosmaverreikerverhuur.nl (06-52006743)
Loon- en aannemersbedrijf van der Meulen - vandermeulensuwald.nl (06-12990365)
C. van den Adel - cvandenadel.nl (0511-469980)
Banga administraties - banga-administraties.nl (06-15453494)
Harm Spijkstra Timmer- en onderhoudsbedrijf Feanwâlden - (06-18430009)
G.S. van der Wal Timmerwerken - (06-51125061)
Zonnepont Schalkediep - zonnepont.nl
Mitra Slijterij 't Span - mitra.nl (0511-464020)
Prisma Direct - prismadirect.nl (058-2800345)
Bosma Verhuur - bosmaverhuur.nl (06-11410472)
Rekladruk - rekladruk.nl (058-2562877)

Sponsor aan het woord: Maatwurk

V.O.F. Timmer- en onderhoudsbedrijf Maatwurk is op 1 april 2006 opgericht.

In 2019 is de V.O.F. overgegaan in een eenmansbedrijf. Voorkomende werkzaamheden van Maatwurk zijn nieuw- en verbouw van woningen, renovatiewerkzaamheden, dakkapellen en kozijnen, zowel in hout als in kunststof, badkamers, inbouwkasten, etc. Voor het plaatsen van bijvoorbeeld tuinhuisjes en of schuttingen kan men ook bij Maatwurk terecht. Tevens kan ik advies geven bij de aankoop van een woning. Kortom: Maatwurk is veelzijdig.



Sinds oktober dit jaar ben ik de trotse eigenaar van een mooie ruime loods aan het Noorderend. Deze loods heb ik gekocht van de familie Hoekstra. In de loods heb ik voldoende ruimte om mijn voorraad aan materialen op te slaan, evenals mijn houtbewerkingsmachines en ik kan voorbereidende werkzaamheden uitvoeren. Ik ben erg blij met deze ontwikkeling. Met drie opgroeiende zonen is zo'n ruimte altijd handig en biedt mogelijkheden voor de toekomst.

In de afgelopen 14 jaar heb ik een vaste klantenkring opgebouwd, waar ik dankbaar voor ben en geregeld mag terugkomen voor kleine of grote werkzaamheden. Ik werk samen met een vaste groep onderaannemers, ieder gespecialiseerd in zijn eigen vak. In samenwerking met hen kunnen we een totaalplaatje leveren voor de klant. Het begint altijd met de wens van de klant. De wensen en mogelijkheden bespreken we aan de keukentafel op locatie, de uitwerking hiervan gebeurt op kantoor en eindigt in het uitvoeren van de werkzaamheden bij de mensen thuis.

Klantcontact is een belangrijk en leuk aspect van mijn werk! Vaak kan ik samen met de klant terugkijken op een gerealiseerd project. Ik vind het belangrijk om open en eerlijk te communiceren met de klant en zorg ervoor dat het resultaat voldoet aan de verwachting van de klant. Een goede sfeer is belangrijk en daar hoort wat mij betreft ook een beetje humor bij!

Voor vragen kan altijd contact opgenomen worden, in overleg bekijken we wat er mogelijk is.

Met vriendelijke groet,

Willem Dirk van Vaals.
www.maatwurk.nl
06-50222073



Namens Kom mar op! Emoties



Thom die de emotie 'angst' laat zien



Deborah die de emotie "angst" laat zien



Emma die de emotie "boos" laat zien



Sophie die de emotie "sip" laat zien



Dorien die de emotie "verdrietig" laat zien



Yfke die de emotie "blij" laat zien



Tibbe die de emotie "blij" laat zien



Nije ynwenners fan Suwâld (eigen inbreng)

Beste dorpsgenoten,

Mijn naam is Eelkje Baukje de Vries, geboren in 'it doarp fan Grutte Pier', t.w. Kimsward op 6 april 1950. Sinds 1988 getrouwd met Paul Möhlmann, geboren te Hilversum op 7 september 1947.

Wij hebben samen 2 kinderen, 2 schoonkinderen en 4 kleinkinderen. Zij wonen jammer genoeg niet in de buurt, maar in resp. Westzaan en Castricum Noord-Holland.

Makke, onze Friese Stabijreu, vergezelt ons al 8 jaar en, behalve dat hij erg waaks is, is het de liefste en leukste hond voor ons. Hij heeft intussen op drie momenten voor nageslacht gezorgd.

Wat brengt ons naar Suwâld? De keuze voor dit dorp ligt niet écht voor de hand. Het volgende heeft ons naar dit mooie dorp geleid. Sinds 2004 zijn wij in het bezit van een vakantie"villa" In Sumar. Paul werd verliefd op Friesland, ik was het al, dus de keuze lag voor de hand.

Nadat we allebei ons werkzame leven achter ons hadden gelaten en we de ambtswoning in Oostzaan moesten verlaten, werden we gedwongen na te denken over hoe nu verder qua woonomgeving. De meeste van onze vrienden kozen voor een appartement, want gelijkvloers en dus op allerlei fysieke krakkemikkigheden voorbereid. Ook wij kozen voor een fijn, duurzaam appartement in Volendam. Jammer genoeg beviel dat niet goed om allerlei redenen.

Toen we onze "villa" in Sumar te koop wilden zetten bij Link in Burgum, zagen we een nog te bouwen huis in Sint Annaparochie. Mooi huis, de stijl die we allebei leuk vonden en niet te groot en, basisvoorwaarde, duurzaam. Maar ja, Sint Annaparochie??? De makelaar vertelde dat dezelfde huizen in Suwâld werden gebouwd. We zijn gaan kijken en waren verkocht. Mooie plek, prachtig dorp, dus gekocht, getekend en het bouwen kon beginnen.

Nu, sinds een kleine 5 maanden daadwerkelijk woonachtig in Suwâld, bevalt het ons heel goed. Zowel het huis, als de burens om ons heen, het is fijn en een goede keus gebleken.

Jammer is wel dat de Covid-19 pandemie ons belet om daadwerkelijk in te burgeren, maar dat komt hoop ik nog wel.

Onze achtergrond is respectievelijk voor Paul, gestart als onderwijzer in het basisonderwijs, wethouder geworden in Baarn, hierna burgemeester in Oostzaan gedurende 11 jaar.

Eelkje is gestart als maatschappelijk werker, verschillende projecten gedraaid, ben loopbaancoach geweest in een landelijke opererende organisatie, heb gewerkt als senior consultant en mijn laatste werkervaring was als ondernemer op het gebied van coaching breed. We hebben jarenlang gezeild, en waren in het bezit van een klein motorbootje achter ons huis in Oostzaan. Beiden hebben we naast onze werkzaamheden vrijwilligerswerk gedaan en op de kleinkinderen gepast.

Zo, nu jullie ons enigszins hebben leren kennen, verheug ik me op alle mooie bijeenkomsten na covid, hopelijk binnenkort.

Groetenis,
Eelkje de Vries en Paul Möhlmann

Nije ynwenners fan Suwâld

Kunnen jullie je in het kort voorstellen?

Wij zijn Gert en Sija van Weenen en wonen op De Stelling 8.

Gert is 58 jaar, heeft een eigen bedrijf Van Weenen FM en werkt op dit moment als interim controller in het midden van het land. Hij werkt een aantal dagen thuis en een paar dagen per week op het bedrijf. Sija is 52 jaar en is psychotherapeut. Ze is in juni begonnen met een nieuw bedrijf: SJODDY Advies (Ik sjoch dy!) Ze is aangesloten bij de Vereniging Arts en Leefstijl en begeleidt mensen op het gebied van Leefstijl Bewust Leven. Daarnaast doet ze een opleiding Feng Shui Design.

Gert en Sija kennen elkaar 3 jaar en zijn vorig jaar getrouwd. Sija heeft een zoon van 20, Jelrik die bij hen inwoont. Hij studeert in Groningen en voetbalt inmiddels bij Suwâld. Gert heeft twee oudere kinderen die in het midden van het land wonen. Inmiddels hebben ze ook kleinkinderen.

Hebben jullie ook hobby's?

We houden allebei van koken en koken graag samen. Vers, puur en geen pakjes.

Gert schaakt en had graag een keer bij de schaakclub willen gaan kijken, maar in deze tijd lukt dat nog niet. Ook mag hij graag klussen en in de tuin werken. Het plan is om straks nog een vijver aan te leggen. Zo ontstaat langzamerhand een natuurlijke tuin met strakke lijnen. Nog genoeg te doen dus.

Vervolg: Nije ynweners fan Suwâld

Sija houdt ook van klussen. Daarnaast vindt ze lezen, schrijven en inrichten leuk. Dat laatste doet ze volgens de Feng Shui-methode. Dit is een manier waarbij je objecten niet zomaar in een ruimte plaatst, maar zorgt voor een harmonieus geheel.

Wat of wie heeft jullie in Suwâld gebracht?

We hadden een bedrijf in de oude melkfabriek van Gytsjerk en wilden graag in de buurt wonen. Daarom hebben we gekeken naar een huis in Suwâld. Toen bleek dat ze daar ook nieuw gingen bouwen. Datzelfde weekend hebben we ons huis gekocht en gekregen.

Wat hopen jullie in Suwâld te vinden?



We vinden hier ontspanning en rust. Ook leg je hier gemakkelijk contacten. We wonen dicht bij Leeuwarden, Burgum en Hurdegaryp waar alle voorzieningen zijn. Tegelijk wonen we ook dicht bij het water en kunnen we vanuit ons keukenraam de boten zien varen. Suwâld is voor ons een dorp met een ziel: sfeervol, een plek waar we thuis komen.

Is Suwâld wat jullie ervan verwacht hebben?

Ja.

Sinds wanneer wonen jullie in Suwâld?

Sinds juni '20. We zaten samen met nog drie andere stellen in het nieuwbouwprojectje. Vanaf het begin van de bouw hadden we een prettig contact. Ook met onze burens die hier al woonden hebben we het getroffen. Natuurlijk hopen we in de toekomst wat meer in te kunnen burgeren.

Wat mis je in Suwâld?

Niet echt iets. We hebben gekozen voor een dorp zonder voorzieningen dus missen we die ook niet. Daarbij is de aansluiting met omliggende dorpen en de stad prima.

Dit tot zover deze nieuwe inwoners van Suwâld. Gert en Sija: bedankt voor jullie medewerking en tot ziens!

Wilma Bouma

Recept van de maand: Preitaart

In de groentetuin staat de prei weer klaar om geoogst te worden. Vandaar deze preitaart.



Ingrediënten:

- bladerdeeg
- paneermeel
- 3 preien
- ui
- 125 gram spekjes
- 300 gram gehakt
- eetlepel bonenkruid
- 125ml zure room
- 2 eieren
- zout
- peper

Bereidingswijze:

- verwarm de oven voor op 180 graden.
- vet de taartbodem in en leg de bladerdeeg vellen in de springvorm.
- prik met een vork gaten op de bodem in de bladerdeeg.
- bak de spekjes krokant en bak het gehakt daarna mee.
- snijd prei en ui en voeg dit samen met de kruiden toe aan het vlees
- roer de twee eieren met zure room in een kom
- schep het prei/vleesmengsel in de taartvorm en schenk het zure room mengsel erover.
- bak dit alles in ongeveer 35 minuten gaar.

Eet smakelijk!

Betty Leffers

Sport

Het valt door alle overheidsregels niet mee om nog te sporten, laat staan een verslag te schrijven over een wedstrijd of uitvoering. Zo langzamerhand heb ik de leeftijd gekregen dat je er op gaat vertrouwen dat er altijd wel een oplossing voor bij komt. En die kwam, letterlijk, voorbij!

Onderweg naar de gemeentelijke grofvuillocatie (voor de zoveelste keer) kwam ik "de wandelaars" tegen. Stoppen, raampje van de bus open en even in gesprek: "mag ik een keer meelopen?". Natuurlijk mocht dat. Alhoewel, dan moet het wel voor donderdag, want dan gaan de nieuwe regels in. Je mag dan niet met meer dan 2 mensen onderweg zijn. "Woansdei om kiertier foar ienen by Hilly klearstean", en dat heb ik gedaan.

Ik was mooi op tijd, even later kwam Hilly naar buiten en was het wachten op Dieke. Die kwam ook al rap de hoek om. Hilly klaagde nog even over de jas van Dieke. Onopvallend bruin, terwijl ze eerst een mooie opvallen gekleurde jas had. Dan kon ze Dieke beter zien aankomen.

In een mooi vlot tempo vertrokken we richting Zuiderend. De looprichting is altijd hetzelfde, omdat Marie Bakker de volgende is die zich aansluit bij de groep.



Er wordt met scherpe blik gekeken naar wat we voorbij komen. Op de foto zie je een plaatje waarvan ik maar een foto in de krant moest zetten. De lezers kunnen dan raden waar dit is en waarom dit wordt gedaan. Bij dezen!

Natuurlijk komt ook het weer in de gesprekken voorbij. Het plezier in, en de zwaarte van de wandeling hangt natuurlijk voor een groot gedeelte af van de weersomstandigheden. Maar hoe het weer ook is; de wandeling gaat door!

Onderweg naar het brugje in de Monnikenweg wordt gesproken over het nieuws, dat er zo weinig hazen in het grasland lopen. We delen die ervaring niet, want regelmatig worden hazen gespot. En als er dan toch veel minder hazen zijn komt dat vooral door het grotere aantal roofvogels, ooievaars en reigers. Marie is vaak getuige van deze minder romantische kant van de natuur. Mooie verhalen zijn er ook. Regelmatig spotten ze een ijsvogeltje. Ontzettend mooi, snel, maar ook kwetsbaar. Daar kwam de vogel achter toen deze tegen het glazen tuinscherf van Marie vloog.

De brug op zich is ook een verhaal waard. Zo af en toe zitten er mensen onder. Hoe die daar komen en wat ze er moeten blijft een vraagteken. Schrikken was het wel toen ze twee mannen ontdekten die net met hun hoofden boven het brugdek uitkwamen.

De dames lopen al veel meer dan tien jaar hun dagelijkse rondje. Het verveelt nooit! Dieke doet verder niet veel aan sport, maar in de huishouding blijf je ook in beweging. Marie fietst ook heel veel (wel elektrisch!) en Hilly is ook veel met de fiets onderweg en af en toe rent ze een stukje. Alle drie geven ze aan dat dit dagelijkse rondje hun zowel voor lichaam als geest goed doet! Dat lijkt me ook. De manier waarop je al wandelend even je verhaal kwijt kunt, in beweging bent en geniet van de mooie omgeving van ons dorp is goed voor lichaam en geest.



Zes keer per week, per keer ongeveer 5 kilometer, dat is per jaar toch 1550 km. Dat is een mooie afstand. En dat al meer dan 10 jaar!

De dames waar ik mee liep is wel de vaste kern van de club. In het verleden liepen ook Liesbeth Rosier, Sippie van Vaals en Jos en Froukje regelmatig mee. Vrouw Rosier kwam altijd van de andere kant en ontmoette de club dan halverwege en liep dan mee naar huis. Overlijden en slechter wordende gezondheid zorgt voor een dalend aantal deelnemers. Af en toe is Jos nog van de partij.

We liepen met schitterend weer. Begin november en de jas hoefde niet eens dicht. Het gedeelte bij Germ en Atje liepen we met de zon heerlijk warm op de rug. Daar kwamen we ook een echtpaar op de fiets tegen. Dit echtpaar kwamen ze nagenoeg elke dag tegen. Wat opviel is dat de mensen nooit teruggroeten. Groot was de blijdschap en voldoening toen na een hele lange tijd elke keer vriendelijk en steeds nadrukkelijker groeten er een groet terugkwam! Sinds die keer wordt er elke keer vriendelijk gegroet.

Vervolg: Sport

Natuurlijk hebben we het ook gehad over de nieuwste coronaregels. We mogen straks niet met meer dan twee personen in de buitenlucht iets ondernemen. Dat heeft ook gevolgen voor de wandelaars. Ben je als je in twee groepjes van twee personen met 5 meter er tussen ook in overtreding. Je bent dan onderweg met vier personen, met afstand tussen de tweetallen. "Daar heeft Rutte dan weer niet over nagedacht". Onze conclusie was deze oplossing wel moest kunnen.

Het wel en wee van de families en andere mensen in het dorp wordt kort besproken, evenals de langs de weg uitgevoerde werkzaamheden. De gemeente was druk aan het snoeien geweest. Vooral de hoek op de driesprong bij Siemen en Annie is onder handen genomen. De driesprong is veel overzichtelijker geworden. Een stukje verderop komt Geocaching ter sprake. Langs de route liggen een aantal caches. Twee daarvan zijn heel goed te vinden. De derde kon door de dichte begroeiing niet gevonden worden. Een hele mooie ligt vlakbij de familie Ros in de berm. Wij hoefden niet te zoeken. De weg is bekend en al snel liepen we weer op de Noarderein. Op de hoek bij Dieke nam ik afscheid en liep naar huis. Hilly en Marie liepen verder over de ds Oosterhuisstraat en Dieke was al weer thuis.

Het rondje ging snel, al pratend. Het was ook erg gezellig. Ook heel bijzonder. Drie vrouwen van toch een verschillende leeftijd die buiten elke organisatie om, maar wel met een aantal ongeschreven regels, dagelijks hun portie ontspanning en beweging opdoen.

Geen verplichtingen, geen sportcomplex, geen contributie, toch lekker sporten; Mooi dat het kan en nog mooier dat het ook gedaan wordt!

Piet Gosse Hoekstra

Competitie voetbal

Competitie voetbal oktober:

2 oktober:

VenV'68 VR2—Suawoude VR1	1—0
Jistrum VR1—Suawoude VR1	0—2
Suawoude VR1—Zwaagwesteinde VR1	4—0

3 oktober:

Suawoude 1—Ezinge 1	1—1
Suawoude 2—FC Burgum 6	1—10
Rijperkerk/Suawoude JO17-1—D.F.C. JO17-2	7—1
Rijperkerk/Suawoude JO15-1—D.F.C. JO15-1	2—1
Leeuw. Zwaluwen JO13-2—Rijperkerk/Suawoude JO13-1	1—7
FC Grootegast MO13-1—Suawoude MO13-1	5—2
FC Burgum JO9-2—Suawoude JO9-1	11—2
Friesland JO8-1—Suawoude JO8-1	4—3

9 oktober:

SC Veenwouden 35+1—Suawoude 35+1	4—0
Suawoude 35+1—FC Burgum 35+3	1—3
SC Veenwouden VR1—Suawoude VR1	0—2
Suawoude VR1—Zwaagwesteinde VR1	4—0
Jistrum VR1—Suawoude VR1	0—1
Suawoude VR1—VenV'68 VR2	2—0

10 oktober:

Eastermar 1—Suawoude 1	7—0
FC Birdaard 3—Suawoude 2	5—0
Jistrum JO17-1—Rijperkerk/Suawoude JO17-1	4—5
SC Veenwouden JO15-1—Rijperkerk/Suawoude JO15-1	3—1
Rijperkerk/Suawoude JO13-1—O.N.B. JO13-2	4—1



Foto gemaakt door: Eelco Buikema (Herfstkleuren in Suwald)